

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΣ

ΖΗΝΩΝΟΣ 7-9 • ΑΘΗΝΑ 104 31 • ΤΗΛ. 5243785, 5225234

ΑΘΗΝΑ 25.8.86

1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ: Μέρα Πάλης των Συνδικάτων για την Ειρήνη

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: Σταμάτημα των εξοπλισμών — Καταστροφή των Πυρηνικών 'Οπλων

**ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ : Στη στάση εργασίας την ΔΕΥΤΕΡΑ
1 Σεπτέμβρη από ώρα 12,00 έως 12,30**

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Για 4η χρονιά φέτος τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι δύο του κόμμου θα γιορτάσουν την 1η Σεπτέμβρη σαν μέρα πάλης για την Ειρήνη όπως όρισε η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (Π.Σ.Ο.).

Τη μέρα αυτή ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή των εργατών δύο του κόμμου και απαιτούμε: ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ. ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ. Να σωθεί η ανθρωπότητα απ' την πυρηνική καταστροφή. Να μεταφερθούν πόροι απ' τους εξοπλισμούς στα κοινότερα για κοινωνικές δαπάνες και βελτίωση της ζωής των εργαζομένων.

Η ανθρωπότητα βρίσκεται σήμερα στο χείλος της πυρηνικής καταστροφής. Εκεί την έφθασε το κυνήγι των εξοπλισμών και η ισωσύρευση τεράστιων ποσοτήτων πυρηνικών όπλων που φτάνουν να καταστρέψουν τη Ζωή πάνω στη γη όχι μια αλλά δεκάδες φορές. Τό κίνδυνο της ανθρωπότητας από πυρηνικό αιφνιδιαμό έχουν συνειδητοποιήσει οι φιλειρηνικοί άνθρωποι σ' όλο τον κόσμο και οι κυβερνήσεις πολλών χωρών. Το κίνημα ειρήνης αποκτά πρωτοφανείς διαστάσεις. Εκδηλώνονται φιλειρηνικές πρωτοβουλίες και από κυβερνήσεις ίσως η «πρωτοβουλία των 6 ημετών». Σταθερή είναι η φιλειρηνική στάση της Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων σοσιαλιστικών χωρών στην υπόθεση της Ειρήνης. Επιπλέον ένεσε στην έρευνα της Ειρήνης η Κίνα. Επίσης είναι οι προτάσεις της Σοβιετικής Ένωσης για σταμάτημα των πυρηνικών δοκιμών και καταστροφή των πυρηνικών όπλων μέχρι το 2000 μ.Χ. Εδώ και ένα χρόνο η Σοβ. Ένωση έχει σταματήσει μονομερώς τις πυρηνικές δοκιμές και ικανεί και τις ΗΠΑ να κάνουν το ίδιο. Αυτές τις μέρες ανακοινώθηκε απ' το ασβετεπικό γηγέτη Μ. Γκορμπατσώφ η παράπονη για έξη αιώνια μήνες του μονομερούς παγώματος των πυρηνικών δοκιμών.

Απέναντι στη συνειπή φιλειρηνική στάση και τις επικοδιμητικές φιλειρηνικές προτάσεις της Σ. Ε. και άλλων φιλειρηνικών χωρών, αρνητική είναι η στάση των Ιμπεριαλιστών και κύρια των ΗΠΑ που εντείνουν το κυνήγι των εξοπλισμών. Προχωρούν το πρόγραμμα για τον «πόλεμο των άιστρων», προβαίνουν σε πυρηνικές δοκιμές, αγνοώντας

τη θέληση της φιλειρηνικής ανθρωπότητας.

Την στιγμή που οι αμερικάνοι ιμπεριαλιστές εντείνουν το κυνηγητό των εξοπλισμών και οξύνουν τις διεθνείς σχέσεις. Τη στιγμή που περάστια κονδύλια ξιδεύονται για εξοπλισμούς η κρίση απός ιαππαταλιστικές χώρες οξύνεται και βαθαίνει. Το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων πέφτει, η ανεργία μαιατίζει την εργατική τάξη και τα διεθνή οικονομικά κέντρα επεξεργάζονται νέα σχέδια λιτότητας για τους λαούς των ιαππατικών χωρών.

Είμαστε μάρτυρες και στη χώρα μας της σκληρής λιτότητας σε βάρος των εργαζομένων. Την ώρα που η ανεργία έχει φθάσει στις 400 χιλιάδες άνεργους, την ώρα που η ακρίβεια εξανεμίζει το μεροκάματο και το μισθό. Την ώρα που το στεγαστικό πρόβλημα έχει γίνει βραχνάς και τα νοίκια αποροφούν ολόκληρο το μηνιάτικο. Την ώρα που νέα αντεργατικά μέτρα παίρνονται για τους εργαζόμενους. Την ώρα που επιχειρείται η εξυγίανση του ΙΚΑ με νέους φόρους και περικοπή των παροχών του. Την ίδια ώρα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δαπανούνται για την αγορά ΝΑΤΟϊκών αεροπλάνων και άλλα τόσα για διάφορους εξοπλισμούς. Και τα λεφτά αυτά πηγαίνουν στις τσέπες των μονοπωλίων κατασκευής όπλων.

Να γιατί εμείς οι εργαζόμενοι πρώτα απ' όλους ενδιαφερόμαστε να επικρατήσει η ειρήνη και η σχέσεις φιλίας ανάμεσα στους λαούς. Γιατί έτσι μπορούμε όχι μόνο να αποφύγουμε την πυρηνική καταστροφή της ανθρωπότητας ΑΛΛΑ και να απαιτήσουμε τα τεράστια κανδύλια των εξοπλισμών να διατεθούν μέσα απ' τον προϋπολογισμό για κοινωνικές παροχές, για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και για οικονομική ανάπτυξη. Εη ώστε να αντιμετωπιστεί η ανεργία και να υπάρξει διέξοδος από τη κρίση σε όφελος των εργαζομένων.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Την 1η Σεπτέμβρη απαιτούμε μαζί με τους εργαζόμενους όλου του κόσμου:

- Να σταματήσει το κυνήγι των εξοπλισμών.
- Να σταματήσουν οι πυρηνικές δοκιμές.
- Να καταργηθούν τα πυρηνικά όπλα.
- Να απορριπτεί η στρατιωτικοποίηση του Διαστήματος.
- Να φύγουν τα πυρηνικά απ' τη χώρα μας.
- Να φύγουν οι Βάσεις. Να αποχωρήσει η χώρα από το ΝΑΤΟ.
- Απύραυλα Βασικάνια — Μεσόγειος θάλασσα ειρήνης.
- Προϋπολογισμό κοινωνικά δίκαιο με μείωση των εξοπλιστικών δαπανών.

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΕΡΓΑΤΙΑ

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ: Στη στάση εργασίας την ΔΕΥΤΕΡΑ 1 Σεπτέμβρη από ώρα 12.00' έως 12.30'.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

**Ο Πρόεδρος
Γ. ΚΟΚΚΙΝΕΛΗΣ**

**Ο Γεν. Γραμματέας
Κ. ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ**