

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΣ

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2001

Η παγκόσμια ασφάλεια και ειρήνη σε κίνδυνο, τα Βαλκάνια στις φλόγες που άναψαν οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και η Ελλάδα στα πρόθυρα επικίνδυνων περιπτειών.

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2001

Οι εργαζόμενοι, οι απόμαχοι της δουλειάς, η νεολαία, ο λαός της πατρίδας μας σε δρόμο ανηφορικό και δύσκολο, τσακισμένοι από την ανεργία, την υποαπασχόληση, εξουθενωμένοι από την μονόπλευρη λιτότητα και τη λεγλασία του εισοδήματός τους, λαβωμένοι από την αφαίρεση και αρπαγή κατακτήσεων και δικαιωμάτων.

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2001

Το εργατικό κίνημα παρά τις διαρκείς διαβρωτικές επιθέσεις που δέχεται από τις υποταγμένες πλειοψηφίες των κεντρικών συνδικαλιστικών οργάνων δυναμώνει τις αντιστάσεις του ενάντια σ' αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική.

Παρά τη βία, την τρομοκρατία, τον αυταρχισμό που αντιμετωπίζει από κεφάλαιο και κυβέρνηση άνοιξε νέους δρόμους, έφερε στην επιφάνεια νέα στοιχεία ανόδου των αντιστάσεων και διεκδικητικών διαθέσεων των εργαζομένων.

Σήμερα που η Κυβέρνηση διαμορφώνει με μεθοδικότητα την τελική έφοδό της στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης, στην κατεύθυνση της αντιλαϊκής, αντιδραστικής ανατροπής του, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα έχει χρέος να οργανώσει καλύτερα τους αγώνες του, να δημιουργήσει τους όρους πιο έντονης και εκτεταμένης αντιπαράθεσης για να ματαιωθούν τα σχέδια κυβέρνησης κεφαλαίου, για να ματαιωθεί το χυδαίο παζάρι του «κοινωνικού διαλόγου», για να προστατευθούν οι ασφαλιστικές κατακτήσεις να διευρυνθούν παραπέρα.

Συνάδελφοι,

Σ' αυτή την κρίσιμη ώρα κανείς μας δεν πρέπει να βουλιάζει στο φόβο και περισσότερο στην αποδοχή του επερχόμενου κακού.

Πολύ περισσότερο που σήμερα βρισκόμαστε



ΜΑΓ

**ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ
ΣΕ ΤΑΞΙΚΟ
ΣΕΣΕΝΚΩΜΟ**

**ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ**

ολοι

στις ΤΑΞΙΚΕΣ

**πρωτομαγιάτικες
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ**

**κόντρα στις
συρβιθασμένες πυεσίες**

των κεντρικών

συνδικαλιστικών

οργάνων

αντιμέτωποι με μια συνολική επίθεση, με τον τρομονόμο, τα σχέδια για απαγόρευση των διαδηλώσεων, την ασυδοσία στους εργασιακούς χώρους.

Τώρα είναι η ώρα του αγώνα.

Τώρα είναι η ώρα της πιο πλατιάς και μαχητικής συσπείρωσης με όλους τους εργάτες, όλους τους εργαζόμενους, την φτωχή αγροτιά, τους μικρομεσαίους.

Η καμπάνα χτυπάει για όλους και ένας τέτοιος στόχος μπορεί να προχωρήσει.

Μπορούμε να τους σταματήσουμε. Μπορούμε να αποτρέψουμε τα μέτρα που μας οδηγούν στις κατακόμβες του εργασιακού μεσαίων, στο «δουλειά χωρίς δικαίωμα», «δουλειά χωρίς ασφάλιση».

Αρκεί να ενισχυθούν οι γραμμές του αγώνα, της ταξικής πάλης.

Αρκεί να ενώσουμε τη φωνή μας, τον αγώνα μας με όσους αντιστέκονται, με όλους αυτούς που συνειδητοποιούν ότι κεφάλαιο και οι κάθε λογής πολιτικοί του εκφραστές και υποτακτικοί δεν είναι ανίκπτοι.

Σήμερα νεκροί και ζωντανοί των αγώνων της τάξης μας, μας καλούν σε ξεσηκωμό.

Σήμερα μας καλούν να μην παραδώσουμε αυτά που με θυσίες και αίμα κατακτήθηκαν.

. Σήμερα τα παιδιά μας, μας καλούν να παλέψουμε για το ξημέρωμα ενός καλύτερου αύριο, να μην τα αφήσουμε να τα συνθλίψει η πύρινη τανάλια των ισχυρών.

Συνάδελφοι

Η ιστορική μνήμη του Σικάγου, τα ματωβαμμένα πουκάμισα των εξεγερμένων θυμίζουν ότι τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κατακτιούνται ακόμη και με αίμα αν χρειασθεί.

Η εργατική τάξη σήμερα δεν πρέπει να ξεσηκωτεί στηγμή από το μήνυμα της 1ης Μάη και όλοι μας δεν πρέπει να ξεχνούμε, ότι εμείς κυλούμε τη ρόδα της ιστορίας προς την πρόοδο. Ότι ο **αγώνας μας** ενάντια στον ανειρήνευτο εχθρό, το κεφάλαιο, μέχρι την οριστική μας νίκη πάνω σ' αυτό, ΝΙΚΗ που θα μας οδηγήσει στην σοσιαλιστική πολιτεία χωρίς την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπό, **ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ, ΔΙΑΡΚΗΣ, ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ, ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ.**

Τιμώντας την 1η ΜΑΪ

Τιμώντας τους δολοφονημένους εργάτες του Σικάγου το 1886, του Μάη του '36 στη Θεσσαλονίκη, τους 200 της Καισαριανής το 1944, όλους τους ανώνυμους και επώνυμους ήρωες της τάξης μας.

Δυναμώνουμε την πάλη μας:

- Για να μην περάσουν τα σχέδια κεφαλαίου, κυβέρνησης που θέλουν να μας γυρίσουν στον μεσαίωνα, βάζοντας στην Μααστριχτική αγχόνη το σύνολο των εργασιακών, κοινωνικών, δημοκρατικών, συνδικαλιστικών μας δικαιωμάτων που κατακτήσαμε σπιθαμή με σπιθαμή μέσα από σκληρούς και επίμονους αιματηρούς αγώνες.
- Για κοινωνική ασφάλιση δημόσια, καθολική και υποχρεωτική.
- Για να καταργηθούν οι εισφοροαπαλλαγές, να παταχθεί η εισφοροδιαφυγή, να εισπραχθούν τα κλεμμένα αποθεματικά του ΙΚΑ (15 τρις).
- Για μείωση των ορίων συνταξιοδότησης.
- Για αύξηση των συντάξεων.
- Για πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων.
- Για νομοθέτηση του 35ώρου, με κατοχυρωμένο 7ωρο πενθήμερο, για ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και ημερομίσθια.
- Για λύση των κλαδικών ασφαλιστικών μας αιτημάτων.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον περήφανο λαό της Κούβας και σε όλους τους λαούς που παλεύουν για λαϊκή κυριαρχία, πρόοδο.

Αντιστεκόμαστε στον εθνικισμό, στο ρατσισμό και την ξενοφοβία.

Δυναμώνουμε τους ενωτικούς μας Αγώνες:

- Για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.
- Ενάντια στην Ευρώπη της φτώχειας και της ανεργίας.
- Αγωνίζόμαστε για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για μια Ευρώπη της ειρήνης, της φιλίας, της ισότιμης συνεργασίας, της δημοκρατίας, του σοσιαλισμού.
- Ενώνουμε τη φωνή μας και τον αγώνα μας με όσους αντιστέκονται στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, ενάντια στην τυραννία των πολυεθνικών.
- Απαιτούμε να σταματήσουν οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στα Βαλκάνια.
- **ΕΞΩ ΤΟ ΝΑΤΟ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ**
- Την πλήρη απεμπλοκή της χώρας μας - κανένας Έλληνας φαντάρος έξω από τα σύνορά μας.