

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

**Συνάδελφοι Οικοδόμοι & Εργαζόμενοι στα Συναφή Επαγγέλματα,
Έλληνες & Μετανάστες**

Η απαίτηση μας για αποκλειστικά **δημόσιο δωρεάν σύστημα Υγείας** είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το επίπεδο ζωής της εργατικής λαϊκής οικογένειας, φέρνει στην επιφάνεια ανάγλυφα ποιος καρπώνεται τα αποτελέσματα της επιστήμης και της τεχνικής, τον πλούτο που παράγει η εργατική τάξη.

Συνάδελφοι, Δεν υπάρχει ούτε μία οικογένεια οικοδόμου, ούτε μία λαϊκή οικογένεια που να μην κουβαλάει πικρή εμπειρία από την ταλαιπωρία που περνάει προκειμένου να εξασφαλίσει την παροχή ιατρικής, νοσοκομειακής, φαρμακευτικής φροντίδας όταν την χρειαστεί.

Είμαστε όλοι μάρτυρες της κατάστασης που βιώνουμε καλώντας το 184 για μία εξέταση, γνωρίζουμε τις ατελείωτες ουρές στα ιατρεία του **ΙΚΑ**, τα ράντζα στους διαδρόμους των νοσοκομείων, τα φακελάκια, τα πανάκριβα απογευματινά ιατρεία. Το αβάσταχτο οικονομικό κόστος για την απόκτηση ενός παιδιού και τη μετέπειτα οικονομική αφαιμάξη για την παιδική ιατρική φροντίδα.

Γνωρίζουμε τα ανύπαρκτα μέτρα υγιεινής στους εργασιακούς χώρους, με την παντελή έλλειψη γιατρών εργασίας, νοσοκόμων, ασθενοφόρων, ιατρείων, όπως και τους ανύπαρκτους κρατικούς ελέγχους. Αποτέλεσμα τα «εργατικά ατυχήματα», οι επαγγελματικές ασθένειες να αυξάνονται, οι σακατεμένοι να πολλαπλασιάζονται, ο αριθμός των νεκρών εργατών να αυξάνεται καθημερινά.

Συνάδελφοι, Στόχος μας δεν είναι να καταγράψουμε τα προβλήματα που έτσι και αλλιώς είναι γνωστά. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τις αιτίες, τις πολιτικές και τις πολιτικές δυνάμεις που έχουν την ευθύνη, να αποδείξουμε ποιος κερδίζει από την εμπορευματοποίηση της Υγείας και το κυριότερο να αναπτύξουμε κίνημα ικανό να ανακόψει αυτή την επίθεση, να διεκδικήσει δημόσια και δωρεάν Υγεία για το λαό, την κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Χρόνια τώρα οι Κυβερνήσεις, τόσο του **ΠΑΣΟΚ** όσο και της **ΝΔ**, με σχέδιο υποβάθμισαν και απαξίωσαν τα ταμεία Υγείας και Πρόνοιας, περιόρισαν τις παροχές των ασφαλιστικών οργανισμών στους δικαιούχους, ελαχιστοποίησαν τη συμμετοχή του κράτους στον κλάδο της νοσοκομειακής περίθαλψης. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Στόχο είχε και έχει την ενίσχυση της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της Υγείας, την αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου που επενδύει σε αυτό το χώρο. Τα στοιχεία της καταλήστευσης των ταμείων και των λαϊκών οικογενειών μιλάνε από μόνα τους:

- Από τους 323 μαστογράφους μόνο 52 ανήκουν στο Δημόσιο.
- Από τους 199 αξονικούς τομογράφους μόνο 48 κατέχει το Δημόσιο.
- Από τις 109 γ-κάμερες (για σπινθηρογράφημα) οι 38 είναι στο Δημόσιο.
- Τα 3/4 των μαγνητικών τομογράφων είναι ιδιωτικοί έτσι τα ταμεία γίνονται αιμοδότες των ιδιωτικών επιχειρήσεων.
- 150 κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας (Μ.Ε.Θ.)

στο Δημόσιο παραμένουν κλειστά λόγω έλλειψης προσωπικού. Το αποτέλεσμα είναι τα ασφαλιστικά ταμεία να είναι οι καλύτεροι πελάτες των ιδιωτικών επιχειρήσεων νοικιάζοντας κρεβάτια στην Μ.Ε.Θ. στις ιδιωτικές κλινικές.

- Οι δαπάνες που πληρώνουν οι εργαζόμενοι για την υγεία είναι πραγματικά αστρονομικές: το 2006 πλήρωσαν 7,49 δις ευρώ. Την περίοδο 1997-2004 τα κέρδη των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 134 %, ενώ ανάλογη ήταν η αύξηση και τα επόμενα χρόνια.

Συνάδελφοι, Σήμερα, η Κυβέρνηση έρχεται με νέο αντιδραστικό νόμο να ισοπεδώσει ότι έχει απομείνει. Η καθιέρωση της «**κάρτας υγείας**», τα «**διάφορα πρωτόκολλα**» κλπ. είναι μέτρα φωτιά για την εργατική τάξη. Η κάρτα υγείας λειτουργεί ακριβώς όπως η τηλεφωνική κάρτα. Δηλαδή, έχει ορισμένες μονάδες που εξαντλούνται ανάλογα με την χρησιμοποίησή της. Όταν λοιπόν εξαντληθούν οι μονάδες ο ασφαλισμένος καλείται να πληρώσει γιατρό και φάρμακα από τις δικές του οικονομίες αν έχει, αν όχι τότε θα περιμένει το μοιραίο.

Με το νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας η Κυβέρνηση ενισχύει την εμπορευματοποίηση με τη συμμετοχή των Δήμων, των φιλανθρωπικών οργανώσεων και των ιδιωτών.

Είναι φανερό, ότι αυτές οι επιλογές της Κυβέρνησης στόχο έχουν να επιταχύνουν την ιδιωτικοποίηση της Υγείας, την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων στο χώρο, την αποποίηση της κρατικής ευθύνης. Θα υποβαθμίσουν ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες Υγείας, θα επιβαρύνουν οικονομικά ακόμα περισσότερο τις λαϊκές οικογένειες και βεβαίως το κεφάλαιο θα συσσωρεύσει ακόμα περισσότερα κέρδη από τις υπηρεσίες που θα πουλάει σε όσους έχουν ανάγκη. Οι πρωτομάστορες της πολιτικής της υποβάθμισης της Υγείας, της συνύπαρξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είναι οι Κυβερνήσεις τόσο του **ΠΑΣΟΚ** όσο και της **ΝΔ**. Συμφωνούν όμως τόσο ο **ΣΥΝ** όσο και ο **ΛΑ.Ο.Σ**, που υποστηρίζουν τη συνύπαρξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα.

Συνάδελφοι,

Τα μέτρα αυτά έχουν αφετηρία τις ανάγκες του κεφαλαίου και όχι των εργατών. Δεν παίρνονται μόνο στην Ελλάδα, εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη και αλλού, ανεξάρτητα αν στην Κυβέρνηση βρίσκονται δυνάμεις φιλελεύθερες, σοσιαλδημοκρατικές, κεντροδεξιές ή κεντροαριστερές. Είναι απαίτηση του κεφαλαίου για να αυγατίσει τα κέρδη του και αυτές οι Κυβερνήσεις λειτουργούν ως «ντίλερ» του κεφαλαίου.

Γι' αυτό όσοι λένε, «*ότι μπορούν να μπου κανόνες λειτουργίας του κεφαλαίου*» στην ουσία είναι οι αβανταδόροι για την ισχυροποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την εκμετάλλευση της ασθένειας σαν μέσο πλουτισμού του κεφαλαίου.

Να λοιπόν, γιατί στο βαθμό που θα καταδικαστούν αυτές οι πολιτικές και οι φορείς τους, θα δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση Δημόσιας και Δωρεάν Πρόνοιας και Υγείας με βάση τις ανάγκες του λαού και την πρόοδο της επιστήμης.

Παλεύουμε για την εξάλειψη των παραγόντων που επιδρούν αρνητικά στην υγεία των εργαζόμενων (ανεργία, ανασφάλεια, εντατικοποίηση, συνθήκες ζωής κτλ.) για Κέντρα Υγείας και νοσοκομεία πλήρως στελεχωμένα και εξοπλισμένα, με γιατρούς πλήρους –αποκλειστικής απασχόλησης, με εργαζόμενους που έχουν δικαιώματα σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες.

Το ταξικό κίνημα, οι δυνάμεις του **Π.Α.ΜΕ.**, αντιμετωπίζουν την Υγεία σαν κοινωνικό δικαίωμα και αναμετρώνται με τη λογική και την πολιτική της εμπορευματοποίησης που στηρίζει η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, ο εργοδοτικός-κυβερνητικός συνδικαλισμός.

Αντιμετωπίζουμε το θέμα της Υγείας με μεγάλη ευθύνη και καλούμε τα Συνδικάτα, τους συναδέλφους σε κάθε περιοχή, σε κάθε χώρο δουλειάς να στηρίξουν το σχεδιασμό της Ομοσπονδίας, να πάρουν πρωτοβουλίες, να αναπτύξουν δράση, να διεκδικήσουμε:

- Αποκλειστικά Δημόσιο, ενιαίο, δωρεάν, καθολικό σύστημα Υγείας-Πρόνοιας, αναπτυγμένο σε όλες τις βαθμίδες, ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών.
- Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της Υγείας-Πρόνοιας.
- Κατάργηση των εισφορών των εργαζομένων στον κλάδο Υγείας των ασφαλιστικών ταμείων και κάθε μορφής συμμετοχής (νοσήλια, εισιτήρια) ή άλλες προϋποθέσεις (ένσημα) για την υγειονομική φροντίδα και περίθαλψη.
- Πλήρη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και τους εργοδότες.
- Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων Σιούφα – Ρέππα – Πετραλιά.
- Συγκρότηση κρατικού σώματος γιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας, πλήρως στελεχωμένου με το ανάλογο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό (γιατροί και μηχανικοί Εργασίας, νοσηλευτές, επισκέπτες Υγείας,

επιθεωρητές κλπ) που θα λειτουργεί στο Κέντρο Υγείας κάθε περιοχής.

- Κατάργηση των Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) του επαγγελματικού κινδύνου.
- Ανάπτυξη της ειδικότητας των γιατρών Εργασίας και οργάνωση ειδικών μονάδων που θα ασχολούνται με την διερεύνηση, διάγνωση και αντιμετώπιση των επαγγελματικών ασθενειών.
- Προσανατολισμός των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους στον ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης, για τη ουσιαστική εφαρμογή των κανονισμών και της νομοθεσίας για τα εργασιακά δικαιώματα, την υγεία και ασφάλεια της εργασίας.
- Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη του επαγγελματικού κινδύνου με την καταβολή εργοδοτικής εισφοράς, στο πλαίσιο του δημόσιου συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΗΝΣ 5008