

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΗΛ.: 2105225234, 238 - 210 5243785, FAX : 210 5239655

E-mail: omoikel5@otenet.gr / www.omospondiaoikodomon.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

**Η στέγη είναι δικαίωμα όλων των εργαζομένων,
δεν μπορεί να γίνεται μπίζνες για τους τραπεζίτες και
μεγαλοεπιχειρηματίες**

Συνάδελφοι, η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των εργατικών-λαϊκών οικογενειών, των παιδιών μας που σπουδάζουν, των νέων ζευγαριών, είναι δικαίωμά μας. Δεν μπορεί «να κόβεται και να ράβεται» στις εξαγγελίες της εκάστοτε κυβέρνησης, που έχει πάντα στο βλέμμα της πως θα εξασφαλίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της κερδοφορίας των μεγαλοκατασκευαστών, των εμποροσπιτάδων, των τραπεζιτών.

Δεν ανεχόμαστε τα ψίχουλα! Μέτρα που έχουν δοκιμαστεί εδώ και χρόνια και «έχουν κάψει τη γούνα μας», που μας έκαναν νοικάρηδες στα σπίτια μας, μας φέρνουν αντιμέτωπους με τη βαρβαρότητα των πλειστηριασμών να βλέπουμε τους κόπους μιας ζωής να περνάνε στις τράπεζες και να μας απειλούν και από πάνω με δικαστήρια και καταδίκες, όπως φρόντισε να κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο που ψήφισε μετατρέποντας αυτόματα σε αδίκημα τον αγώνα ενάντια στον πλειστηριασμό του σπιτιού μας .

Είναι εξοργιστικό, η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, όπως οι προηγούμενες, να παρουσιάζονται ως υπερασπιστές των δικαιωμάτων μας την ίδια ώρα που φρόντισαν και φροντίζουν να τα ψαλιδίζουν για τα συμφέροντα των λίγων.

Αυτοί που τώρα τάζουν λύσεις στο οξυμένο ζήτημα της στέγης:

- *Είναι οι ίδιοι*, που κατήργησαν τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), που παρόλα τα εμπόδια που έβαζε η εκάστοτε κυβερνητική πολιτική μπορούσε να βοηθήσει τους εργαζόμενους στην απόκτηση στέγης κλπ.

Η κατάργησή του το 2011, η ανυπαρξία οποιασδήποτε στεγαστικής πολιτικής από τότε μέχρι σήμερα, είναι η συνειδητή επιλογή όλων των κυβερνήσεων για να δημιουργηθεί το κατάλληλο πεδίο να «προσφερθεί» η μεγάλη κινητή και ακίνητη περιουσία του για τη στήριξη και χρηματοδότηση των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων.

Η δήθεν ευαισθησία για τις στεγαστικές ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους, των νέων ζευγαριών, του φτωχού λαού, είναι ο φερετζές για να κρυφτεί αυτός ο βασικός στόχος των νέων μέτρων που ανακοινώνονται. Η κατοικία θα συνεχίσει να είναι πανάκριβη για το λαό και κερδοφόρα για τους λίγους.

- *Είναι οι ίδιοι*, που παρέλαβαν 2,5 δις αποθεματικά από την κατάργηση του ΟΕΚ και στην πορεία τα κουτσούρεψαν για την κάλυψη της μνημονιακής πολιτικής και τώρα με 1,5 δις, που προέρχονται από τις εισφορές των εργαζομένων, υπόσχονται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της στέγησης που αυτοί και οι προηγούμενοι με την πολιτική τους το έφεραν στη σημερινή οξυμένη κατάσταση.
- *Είναι οι ίδιοι*, που έχουν επιβάλλει μια φορομπηχτική πολιτική αφαίμαξης του λαϊκού εισοδήματος, τσάκισαν μισθούς και συντάξεις και τους κρατάνε στα χαμηλότερα επίπεδα στο ύψος του 2007 με την εφαρμογή του νόμου Βρούτση – Αχτσιόγλου.

- *Είναι οι ίδιοι*, που έχουν αφήσει χιλιάδες φοιτητές χωρίς στέγη. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους, αφού μετά βίας το 9% των φοιτητών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη από τον τόπο διαμονής τους είναι εφικτό να στεγαστούν σε φοιτητική εστία, 6 Πανεπιστήμια στην Αθήνα και 17 πόλεις με φοιτητές δεν έχουν καν φοιτητική εστία και το επίδομα ενοικίου δεν φτάνει να αντιμετωπίσει τα υπέρογκα ενοίκια των 300-500 ευρώ για μια κατοικία των 30-35 τ.μ.
- *Είναι οι ίδιοι*, που για χάρη της προστασίας των κερδών των διαφόρων παρόχων Ενέργειας έχουν εκτοξεύσει το κόστος στέγασης κατά 30,9% σε σχέση με πέρσι αναγκάζοντας τους εργαζόμενους να πληρώνουν λογαριασμούς ρεύματος που έχουν φτάσει στο «θεό».

Είναι εξοργιστικό, όλοι αυτοί που θέλουν να παρουσιαστούν ως υπερασπιστές των αναγκών μας την ίδια ώρα να είναι υπέρμαχοι των πλειστηριασμών που «δίνουν και παίρνουν», χωρίς να νοιάζονται για την προστασία της λαϊκής, εργατικής κατοικίας, παρά τις βαρύγδουπες δηλώσεις που κάνουν κατά καιρούς.

Η πολιτική τους, οι προτάσεις τους δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες μας. Μας οδηγούν στο ίδιο αδιέξοδο.

Εμείς οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να μετατραπούμε για μια ακόμη φορά σε θύματα μιας πολιτικής που υπηρετεί τις ανάγκες και τα συμφέροντα των λίγων, που μας στέλνει πελάτες στα νύχια των τραπεζών.

Χρειάζεται να ενισχυθεί ο αγώνας και η διεκδίκηση για :

- Κάλυψη της στέγης και των στεγαστικών αναγκών μας με ευθύνη του κράτους. Με ψίχουλα, ψευτοεπιδοτήσεις και «pass» «δεν βάφονται αυγά».
- Ολοκληρωμένο στεγαστικό σχεδιασμό με στόχο την κάλυψη των εργατικών, λαϊκών αναγκών, επανασύσταση του ΟΕΚ και ενίσχυση του αποκλειστικά κρατικού κατασκευαστικού προγράμματος.
- Αξιοποίηση των αποθεματικών του πρώην ΟΕΚ και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας του με επίκεντρο τις ανάγκες των εργαζομένων και όχι «στα δόντια» των λίγων.
- Άτοκα δάνεια στους δικαιούχους εργαζόμενους, ανέργους, τα νέα ζευγάρια, για απόκτηση, αποπεράτωση, συντήρηση και επισκευή κατοικίας.
- Αξιοποίηση των κτηρίων του πρώην ΟΕΚ για τη στέγαση εργατικών σωματείων για τις πολιτιστικές και αθλητικές ανάγκες τους.
- Επιδότηση ενοικίου ουσιαστική και όχι ψίχουλα. Πλαφόν στα φοιτητικά ενοίκια και επιδότηση 300 ευρώ το μήνα σε κάθε φοιτητή που σπουδάζει μακριά από το τόπο κατοικίας του. Με ευθύνη του κράτους να αξιοποιηθούν διαμερίσματα, ξενοδοχεία, για δωρεάν στέγαση ώστε να μη μείνει κανένας φοιτητής που το έχει ανάγκη χωρίς στέγη.
- Μείωση και πλαφόν στο ηλεκτρικό ρεύμα, ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο της φοιτητικής στέγης, κατάργηση του ειδικού τέλους κατανάλωσης, του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο. Καμία διακοπή ρεύματος στις λαϊκές οικογένειες.
- Να σταματήσει, εδώ και τώρα, το αίσχος των πλειστηριασμών των λαϊκών κατοικιών.
- Κατώτερος μισθός 825 ευρώ και επίδομα ανεργίας 600 ευρώ.

Το ζήτημα της στέγης μας αφορά όλους

Μόνο με τον αγώνα μας, με τη δικιά μας δύναμη, μπορούμε να ξεμπερδέψουμε με όσους βάζουν εμπόδιο στην ικανοποίηση των αναγκών μας.

Αυτός είναι ο δρόμος που θα μας εξασφαλίσει νίκες και ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της ζωής μας.