

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΗΛ.:210 5225234 - 210 5225238, FAX: 210 5239655
E-mail: omoikel5@otenet.gr / www.omospondiaoikodomon.gr

**1^η ΜΑΗ 2020
Α Π Ε Ρ Γ Ι Α**

**«ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΞΑΝΑ Ο ΛΑΟΣ –
ΟΡΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ»**

Συνάδελφοι οικοδόμοι, εργαζόμενοι στις Κατασκευές, άνεργοι, μετανάστες,

Η 1^η Μάη είναι μέρα των εργατών. Σηματοδοτεί την ανειρήνευτη πάλη των εργατών σε κάθε χώρα και σε ολόκληρο τον κόσμο για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Φωτίζει τον αγώνα μας για μια κοινωνία που στο επίκεντρό της θα έχει την ικανοποίηση των αναγκών των εργατών, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων.

Ιδιαίτερα, σήμερα στις συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού επιβεβαιώνεται ότι ο πραγματικός και ορατός εχθρός για τη ζωή των εργατών, του φτωχού λαού, είναι ο καπιταλισμός, που πολλαπλασιάζει και οξύνει τα προβλήματα σε όλα τα επίπεδα.

Η πιο μεγάλη αλήθεια είναι ότι το καπιταλιστικό εκμεταλλευτικό σύστημα δεν μπορεί να λύσει κανένα από τα μεγάλα προβλήματα των εργαζομένων. Ούτε τη φτώχεια, ούτε την ανεργία, ούτε την κοινωνική ασφάλιση και τις συντάξεις, ούτε να εξασφαλίσει το επίπεδο υγείας – πρόνοιας που έχει ανάγκη ο λαός. Ακριβώς γιατί στο ζύγι των καπιταλιστών, του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του, δεν μπαίνουν οι λαϊκές ανάγκες, αλλά τα κέρδη των λίγων. Με αυτό το ζύγι και εδώ στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο, τα προηγούμενα χρόνια, άφησαν ανοχύρωτο το δημόσιο σύστημα Υγείας. Με αυτό το κριτήριο καταργήθηκαν νοσοκομειακές κλίνες, έκλεισαν νοσοκομεία, έμειναν χωρίς ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και υλικοτεχνικές υποδομές οι πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας, έτσι ώστε να βρεθεί πρόσφορο έδαφος για την κερδοφορία της ιδιωτικής υγείας και των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο για να θησαυρίζουν.

Πάει πολύ, οι ίδιοι οι κυβερνώντες που πετσόκοβαν τη δημόσια Υγεία, σήμερα να παρουσιάζονται ως σωτήρες και να χαρακτηρίζουν υποκριτικά τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό, ως ήρωες. Όσο υποκριτικά μιλάνε σήμερα όλοι αυτοί για να κρύψουν τις δικές τους ευθύνες και την καθημερινή, μόνιμη αθλιότητα σε όλους τους τομείς την οποία βιώνουν χιλιάδες εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, τόσο είναι προετοιμασμένοι να επιτεθούν πιο

οξυμένα σε όλους τους εργαζόμενους για χάρη των συμφερόντων του κεφαλαίου, των μεγαλοκατασκευαστών, των αρπαχτικών στο χώρο της Υγείας.

Όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν καλά ότι οι αιτίες των προβλημάτων που βιώνουμε βρίσκονται στο ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα.

Η εικόνα της μητρόπολης του καπιταλισμού, των ΗΠΑ, που έστησαν «τσαντίρια» σε υπαίθριους χώρους και πάρκινγκ και τα ονόμασαν «νοσοκομεία» ή της Αγγλίας που αντί ειδικών προστατευτικών στολών στους νοσηλευτές τους έδωσαν να φοράνε σακούλες σκουπιδιών για την προστασία τους από τον κορονοϊό, φανερώνουν ότι ο καπιταλισμός είναι ο πραγματικός και ο μεγάλος κίνδυνος για το μέλλον της ανθρωπότητας και των εργαζομένων. Ότι είναι ο παράγοντας που εγκληματεί αδιάκοπα απέναντι στη ζωή των εργαζομένων και των λαών. Ο παράγοντας που προκαλεί φτώχεια, εξαθλίωση, προσφυγιά και πολέμους.

Είναι ο καπιταλισμός, που για να κρύψει την εγκληματική του στάση απέναντι στις ανάγκες του λαού και τις τεράστιες ελλείψεις στο χώρο της Υγείας, οδηγεί σε επιλογές που καθορίζουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει, ποιος θα μπει στο νοσοκομείο και ποιος θα μείνει να παλέψει για να ζήσει κλεισμένος μόνος στο σπίτι του, χωρίς καμία ιατρική φροντίδα.

Συνάδελφοι, ο φετινός εορτασμός της εργατικής Πρωτομαγιάς πρέπει να βρει την εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα που ζουν από πρώτο χέρι τις συνέπειες της πανδημίας και συνειδητοποιούν ότι η επόμενη μέρα θα είναι πιο αντεργατική, με στόχο να φορτωθούν στην πλάτη τους τα σπασμένα της κρίσης, πιο αποφασισμένους να δώσουν μάχες και να δυναμώσουν τον αγώνα για την υπεράσπιση της ζωής τους και να οικοδομήσουν τις προϋποθέσεις για μια κοινωνία χωρίς φτώχεια, εξαθλίωση, πολέμους και κρίσεις.

Σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτό το δρόμο που περπάτησαν χιλιάδες επώνυμοι και ανώνυμοι πρωτοπόροι αγωνιστές της τάξης μας θυσιάζοντας ακόμη και την ίδια τους τη ζωή, δηλώνουμε όλοι εμείς την απόφασή μας **να αγωνιστούμε μέχρι τη ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ!**

Μέχρι να εκπληρωθεί ο ιστορικός ρόλος της τάξης μας, η κατάργηση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης.

Συνεχίζουμε τον αγώνα! **Δίνουμε τη μάχη για την επιτυχία της Πανελλαδικής μέρας δράσης των σωματείων μας, την Τρίτη 28 Απρίλη, μέσα στους χώρους δουλειάς, με στάσεις εργασίας και σύνθημα: «Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά»!**

ΖΗΤΩ η Εργατική Πρωτομαγιά!

ΖΗΤΩ η πάλη των εργατών όλου του κόσμου για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο!

Η εργατική τάξη θα είναι αυτή που θα βάλει τη σφραγίδα της για το αύριο που ονειρευόμαστε.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Απρίλης 2020