

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

FEDERATION OF CONSTRUCTION WORKERS AND ALLIED TRADES OF GREECE

FEDERATION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DU BATIMENT ET DES METIERS ANNEXES DE GRECE

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΖΗΝΩΝΟΣ 7-9, 104 31, ΑΘΗΝΑ OFFICE: 7-9 ZINONOS STR., 104 31, ATHENS

ΤΗΛ.: 210 5225234, 238, FAX: 210 5239655, e-mail: omoikel5@otenet.gr / www.omaspondiaikodomon.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 8693/1953

Αριθμ.Πρωτ.: 29.949

Αθήνα, 27 Φλεβάρη 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ ΜΑΣ

Οι βροχές των προηγούμενων ημερών, σε πολλές περιοχές της χώρας, φανέρωσαν για πολλοστή φορά την έλλειψη σχεδίου αντιπλημμυρικών έργων και υποδομών.

Λαϊκά νοικοκυριά, αυτοαπασχολούμενοι, φτωχοί αγρότες, καταστρέφονται όχι γιατί οι βροχοπτώσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, αλλά γιατί διαχρονικά οι κυβερνήσεις επιλέγουν με την πολιτική τους να θωρακίσουν τα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών και όχι να ικανοποιήσουν τις λαϊκές ανάγκες.

Είναι προκλητικό, κάθε φορά που λαϊκές, εργατικές περιοχές πλημμυρίζουν οι κυβερνώντες για να κρύψουν τις εγκληματικές ευθύνες τους, με περίσσιμο θράσος, να τα ρίχνουν όλα στα «ακραία φυσικά φαινόμενα» και την κλιματική αλλαγή. Αν είναι έτσι, τότε δεν έχουμε τίποτα παραπάνω να κάνουμε από το να ελπίζουμε να μη βρέξει πάνω από ορισμένα χλιοστόμετρα, να μη γίνει σεισμός πάνω από ορισμένα ρίχτερ και από ένα ορισμένο εστιακό βάθος, γιατί τότε οι καταστροφές θα είναι αναπόφευκτες.

Η κατάσταση όμως δεν είναι όπως την παρουσιάζουν κυβέρνηση, περιφέρειες και δήμοι, που αποποιούνται τις ευθύνες τους και χωρίς ντροπή κάθε φορά μετά τις καταστροφές το παίζουν «συγκλονισμένοι» και «υπόσχονται» να πάρουν μέτρα. Όσο κι αν προσπαθούν δεν μπορούν να συγκαλύψουν τον πραγματικό ένοχο που δεν είναι άλλος από τον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης, που υπηρετούν, εφαρμόζουν και υλοποιούν.

Τα φυσικά φαινόμενα και οι συνέπειές τους στη ζωή των λαϊκών, εργατικών στρωμάτων μπορούν να αντιμετωπιστούν. Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο προετοιμασίας και αντιμετώπισής τους. Απαιτεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση αντιπλημμυρικών και άλλων έργων και υποδομών, που σήμερα βρίσκονται στη τελευταία θέση του σχεδιασμού της καπιταλιστικής ανάπτυξης, δεν έχουν θέση στα επιλέξιμα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη λογική «κόστους – οφέλους», γιατί δεν εξασφαλίζουν τα κέρδη που θέλουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Απαιτεί σχεδιασμό έργων και υποδομών ενταγμένων σε ένα κεντρικό σχέδιο αντιμετώπισης των συνέπειών των φυσικών φαινομένων, με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες είτε πρόκειται για βροχοπτώσεις, είτε για σεισμούς, είτε για πυρκαγιές.

Σήμερα, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και της σημερινής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τέτοιο σχέδιο και υποδομές δεν υπάρχουν, ούτε καν στα μεγάλα έργα που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Για παράδειγμα, τα έργα της Αττικής και Ολύμπιας Οδού, που πολυδιαφημίστηκαν και αξιοποιήθηκαν ως επιτεύγματα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που δήθεν θα διευκόλυναν τη ζωή του λαού, η μελέτη και κατασκευή τους έγινε αποσπασματικά, χωρίς

να υπολογίζεται η επίδρασή τους στην ευρύτερη περιοχή. Δεν πάρθηκε υπόψη το ζήτημα της διευθέτησης των ομβρίων υδάτων, οι αλλαγές που επήλθαν στη ροή τους και οι επιπτώσεις τους στην επιδείνωση πλημμυρικών φαινομένων. Κατασκευάστηκαν με γνώμονα να γεμίσουν οι τσέπες των μεγαλοεργολάβων, να εξυπηρετηθούν συνολικά τα συμφέροντα του κεφαλαίου εις βάρος των λαϊκών αναγκών.

Αυτό είναι μία επιπλέον απόδειξη ότι η αντιπλημμυρική προστασία είναι έξω από το σχεδιασμό της καπιταλιστικής ανάπτυξης ή στην καλύτερη περίπτωση είναι πρόχειρη, αποσπασματική, δε δίνει λύση στο πρόβλημα, αλλά τις περισσότερες φορές δημιουργεί.

Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι είναι αναπόφευκτες οι καταστροφές από μία βροχόπτωση, όπως έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και κόντεψε να διαλύσει τη μισή Κρήτη, που βρέθηκε ανοχύρωτη λόγω έλλειψης αντιπλημμυρικών έργων και υποδομών, ενώ λίγες μέρες πριν η κυβέρνηση τα βρήκε με τους επιχειρηματικούς ομίλους δίνοντας τους «ζεστό» χρήμα, πάνω από 180 εκ. ευρώ, για την κατασκευή αεροδρομίου στο Καστέλλι ώστε να εξυπηρετούνται οι αμερικανονατοικοί πολεμικοί σχεδιασμοί.

Το ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας και γενικότερα της προστασίας και θωράκισης από τα φυσικά φαινόμενα είναι ζωτικής σημασίας για τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα, που πρέπει να βγουν στο προσκήνιο και να διεκδικήσουν άμεσα την υλοποίησή την για την κάλυψή τους. Σχετίζεται με τον αγώνα για μια ανάπτυξη που θα βάζει στο επίκεντρο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι τα συμφέροντα των μεγαλοεργολάβων, των μεγαλοεπιχειρηματιών, του κεφαλαίου.

Έχουμε καθήκον να αγωνιστούμε για αυτή την προοπτική και να δημιουργήσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις να γίνει πραγματικότητα μέσα από τον καθημερινό μας αγώνα για τη διεκδίκηση μέτρων και υποδομών, τη σύγκρουση με τα συμφέροντα των λίγων και των δυνάμεων που τους στηρίζουν. Μόνο έτσι μπορούμε βάσιμα να ελπίζουμε ότι θα έχουμε θετικές εξελίξεις και αποτελέσματα.

Για τη Διοίκηση

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιάννης Τασιούλας

Κώστας Χαντζιάρας