

**Παρέμβαση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών
Σωματείων Κατεργασίας Ξύλου, Νίκου Ασβεστά**

Συνάδελφοι,

Εκ μέρους της Ομοσπονδίας των Βιοτεχνών του ξύλου (ΠΟΒΣΚΞ) χαιρετίζω τις εργασίες της σημερινής ημερίδας «για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της αναδουλειάς στον κλάδο των κατασκευών». Τέτοιες πρωτοβουλίες, αποτελούν αχτίδα αισιοδοξίας και προοπτικής, στην σημερινή δύσκολη κατάσταση που μας έχουν φέρει, η κυριαρχία των μονοπωλίων στην αγορά και οι αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόστηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι αυτές οι φιλομονοπωλιακές πολιτικές που οδήγησαν στην οικονομική κρίση, τις σκληρές συνέπειες της οποίας, βιώνουμε σήμερα, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι εργαζόμενοι στις κατασκευές.

Επιδίωξη μας είναι, πέρα από την ανάδειξη των προβλημάτων, η δημιουργία ενός μετώπου πάλης ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκομένους στον κλάδο των κατασκευών, εργαζομένους, αυτοαπασχολούμενους, μηχανικούς, φοιτητές. Ενός μετώπου, με σαφείς αντιμονοπωλιακούς στόχους, ικανού να αντιμετωπίζει τα ασφυκτικά σημερινά προβλήματα. Ενός μετώπου που θα παλεύει, ταυτόχρονα, για την προοπτική μιας οικονομίας απαλλαγμένης από τον ζυγό των μονοπωλίων, μιας κοινωνίας που θα έχει μοναδική φροντίδα, την εξυπηρέτηση των αυξανόμενων λαϊκών αναγκών.

Συνάδελφοι,

Η οικονομική κρίση και η κρίση στην οικοδομή που προηγήθηκε, κτύπησε σκληρά τους αυτοαπασχολούμενους στον κλάδο. Από 126 χιλ επαγγελματοβιοτέχνες το 2007, έμειναν στον κλάδο 86 χιλ το 2012. Δηλαδή έκλεισαν 40 χιλ αυτοαπασχολούμενοι που αποτελούν το 1/3 του συνόλου. Η ίδια κατάσταση παρατηρείται και στο τμήμα της μεταποίησης που ασχολείται με την οικοδομή, όπως οι βιοτέχνες του ξύλου,

του αλουμινίου κλπ. Η πραγματικότητα όμως είναι ακόμα χειρότερη από ότι δείχνουν τα στοιχεία. Και αυτοί, που ακόμα σήμερα επιβιώνουν, βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Τα χρέη στην εφορία, τις τράπεζες, τον ΟΑΕΕ, τους προμηθευτές κλπ, τους πνίγουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω από το 50% των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές τους, και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν μείνει χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Με την ανεργία πάνω από 25%, δεν μπορούν να βρουν δουλειά ούτε σαν εργαζόμενοι, είναι εγκλωβισμένοι στα μαγαζιά τους που, σε μεγάλο βαθμό, δεν μπορούν σήμερα να τους προσφέρουν μεροκάματο. Αυτοί που έκλεισαν αντιμετωπίζουν τραγικά αδιέξοδα. Χωρίς δουλειά, χωρίς ασφάλιση, χωρίς περίθαλψη, καταχρεωμένοι, με την απειλή της κατάσχεσης πάνω από το κεφάλι τους. Ούτε και τα ψίχουλα του ταμείου ανεργίας δεν μπορούν να πάρουν, γιατί δεν θεωρούνται επίσημα άνεργοι.

Έχασαν όμως όλοι από την οικονομική κρίση και την κατάρρευση της οικοδομής; Και βεβαία όχι. Οι εργολάβοι της οικοδομής, συσσώρευσαν τεράστια κέρδη τα προηγούμενα χρόνια, από την εκμετάλλευση των αυτοαπασχολούμενων και των εργαζομένων και από τις υψηλές τιμές των κατοικιών. Τεράστια κεφάλαια συσσώρευσαν και οι τράπεζες, από την τοκογλυφία, ποντάροντας στην ανάγκη των λαϊκών στρωμάτων για στέγη. Αυτοί όμως που άρπαξαν την «μερίδα του λέοντος», την περίοδο που η οικοδομή πήγαινε καλά, δεν πρόκειται να χάσουν και πολλά την περίοδο της κρίσης. Για παράδειγμα, οι τράπεζες, τα «χαϊδεμένα παιδιά» της κυβέρνησης, θα αναχρηματοδοτηθούν με νέα κεφάλαια που δανείζεται το κράτος προς όφελος τους, για να συνεχίσουν απρόσκοπτα την τοκογλυφία.

Αυτοί που σίγουρα έχασαν από την οικονομική κρίση, είναι οι εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι. Για κάποια χρόνια μπορεί να εξασφάλισαν ένα κάλο μεροκάματο, με σκληρή δουλειά, σήμερα όμως αντιμετωπίζουν τραγικά αδιέξοδα. Άλλωστε, και την περίοδο της ανάπτυξης δεν έλειψαν τα αντικειμενικά κριτήρια, οι περαιώσεις, τα κλεισίματα των χρήσεων που αφαιρούσαν σημαντικά ποσά από το εισόδημα τους. Αυτούς η κυβέρνηση τους θεωρεί «φοροφυγάδες», η Ευρωπαϊκή Ένωση «στρέβλωση

του ανταγωνισμού». Γι αυτό τα νέα φορολογικά μέτρα είναι ακόμα σκληρότερα, δεν αναγνωρίζουν ούτε ένα στοιχειώδες αφορολόγητο, γι αυτό οι αλλεπάλληλες ρυθμίσεις για τα «κλειστά επαγγέλματα» που θα πάρουν την δουλειά από τους αυτοαπασχολούμενους για να την δώσουν στο μεγάλο κεφάλαιο και τα μονοπώλια. Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται και οι εργαζόμενοι, που ένα μέρος πετάχτηκε στην ανεργία και οι υπόλοιποι υποχρεώνονται να επιβιώσουν με μεροκάματα πείνας. **Εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι, που ήταν οι ριγμένοι της ανάπτυξης, σήμερα γίνονται τα εξιλαστήρια θύματα της κρίσης.**

Συνάδελφοι,

Ποια, όμως, είναι η διέξοδος από την κρίση που ετοιμάζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβέρνηση;

Εδώ πρέπει να πούμε μερικά πράγματα με το όνομα τους, να ξεμπερδεύουμε με τις αυταπάτες που, σε έναν βαθμό αντικειμενικά, δημιουργούνται στο στρώμα και ειδικότερα στους αυτοαπασχολούμενους της οικοδομής.

- Η οικοδομή δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει στην προηγούμενη κατάσταση της ανάπτυξης. Έχουν φτιαχτεί εκατοντάδες χιλιάδες διαμερίσματα που σήμερα μένουν απούλητα λόγο της πτώσης του λαϊκού εισοδήματος.
- Οι επισκευές των κατοικιών, δεν μπορούν να δώσουν μεροκάματο σε όλους τους αυτοαπασχολούμενους του κλάδου, και πολύ περισσότερο δεν μπορούν να δώσουν μεροκάματο της προκοπής.
- Ο τομέας των κατασκευών τα επόμενα χρόνια θα περάσει ολοκληρωτικά στα χέρια των μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών. Τις αναπλάσεις που έχουν προκηρυχτεί, τις λυμαίνεται το μεγάλο κεφάλαιο. Τα φιλέτα γης που δεν έχουν ακόμα οικοδομηθεί, ξεπουλιούνται στα μονοπώλια.

Επομένως, στην ανάπτυξη που σχεδιάζεται, δεν έχουν θέση οι εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι. Κάποιες, λίγες, μεσαίες

επιχειρήσεις θα επιβιώσουν μόνο σαν δορυφόροι γύρω από τα μονοπώλια. Το επισημαίνουν τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και χρόνια, το λένε κατηγορηματικά η «τρόικα» και η κυβέρνηση, το γράφουν τα «μνημόνια». **Η ύπαρξη τόσων πολλών μικροεπιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία αποτελεί «διαρθρωτικό πρόβλημα», που η λύση του αποτελεί όρο για την ανάπτυξη που σχεδιάζουν.** Το αποδεικνύουν όλα τα μέτρα που θεσπίζονται με γρήγορους ρυθμούς το τελευταίο διάστημα. Το δείχνει καθαρά, και η κατάσταση στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η μονοπώληση έχει προχωρήσει περισσότερο. Θα επιβιώσουν μόνο αυτοί οι αυτοαπασχολούμενοι που θα προσφέρουν την εργασία τους φτηνότερα από τους εργαζόμενους. Αυτή είναι η κατάσταση των πραγμάτων που έρχεται, και πρέπει να το πούμε ανοιχτά.

Τα παραπάνω δεν τα λεμέ, για να σπείρουμε την απογοήτευση. Επισημαίνουμε την σημερινή κατάσταση και τα αδιέξοδα της, για να διαλύσουμε αυταπάτες και συγχύσεις που σκόπιμα καλλιεργεί η κυβέρνηση και υποθάλπουν οι συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες για να ψαρέψουν στα θολά νερά. Και οι δυο αποκρύβουν τις επιδιώξεις και τους σχεδιασμούς των μονοπωλίων, για να υποτάξουν τους αυτοαπασχολούμενους, να αποσπάσουν την ανοχή και την συναίνεση τους στα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα που θεσπίζονται, στο όνομα μιας ανάπτυξης που στρέφεται, τελικά, σε βάρος τους.

Κάνουμε τις παραπάνω επισημάνσεις, κυρίως, για να επικεντρώσουμε στο βασικό. Την ανάπτυξη της πάλης ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα που εφαρμόζονται, για την προοπτική μιας κοινωνίας που θα εξυπηρετεί τα πραγματικά μας συμφέροντα. Και για αυτόν τον σκοπό, πρέπει να γνωρίζουμε τις αίτιες των προβλημάτων μας, να έχουμε καθαρό ποιοι είναι οι σύμμαχοι μας και ποιοι οι αντίπαλοι μας. Μόνο τότε, δημιουργούμε ρεαλιστική προοπτική για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Η ΠΑΣΕΒΕ, ιδρυτικό μέλος της οποίας είναι η ομοσπονδία μας, έχει ξεκάθαρο πλαίσιο αντιμονοπωλιακής πάλης, έχει συμβάλει αποφασιστικά στους αγώνες των αυτοαπασχολούμενων και μικρών ΕΒΕ όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Συνάδελφοι,

Στις συνθήκες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα όλοι οι απασχολούμενοι στις κατασκευές, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη της κοινής δράσης. Αυτό θα αποτελέσει ένα βασικό στήριγμα στην πάλη για την ανατροπή των αντιλαϊκών πολιτικών που εφαρμόζονται. Δεν παραβλέπουμε τις υπαρκτές διαφορές ανάμεσα στους αυτοαπασχολούμενους και τους εργαζόμενους. Επικεντρώνουμε στις κοινές ρίζες των προβλημάτων και στην προοπτική των αγώνων για την αντιμετώπιση τους.

Το πρόβλημα της ανεργίας μας ενώνει. Οι χιλιάδες άνεργοι οικοδόμοι και επαγγελματοβιοτέχνες αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα επιβίωσης. Διεκδικούμε μέτρα για την άμεση οικονομική τους ανακούφιση. Να θεσπιστεί επίδομα ανεργίας και στους αυτοαπασχολούμενους για όλο το διάστημα της ανεργίας, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους άνεργους, να αναγνωριστεί σαν συντάξιμος, ο χρόνος ανεργίας.

Οι δυσκολίες επιβίωσης για αυτούς που εργάζονται ακόμα μεγαλώνουν συνεχώς, το μεροκάματο συρρικνώνεται. Να μην καταργηθούν οι συλλογικές συμβάσεις, αντίσταση στην μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης, που συμπαρασύρει και το εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων. Πάγωμα των τιμολογίων των ΔΕΚΟ, δωρεάν παροχές για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για όλα τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων.

Τα χρέη γονατίζουν όλα τα λαϊκά στρώματα. Διεκδικούμε πάγωμα των χρεών προς τις τράπεζες, το δημόσιο, τον ΟΑΕΕ, όσο διαρκεί η κρίση.

Η δημόσια υγεία και ο ΕΟΠΥΥ καταρρέουν, η ιδιωτικοποίηση της υγείας προωθείται με γρήγορους ρυθμούς, χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι χάνουν το δικαίωμα στην δημόσια περίθαλψη. Διεκδικούμε αύξηση των κονδυλίων για την υγεία. Να σφραγιστούν όλα τα βιβλιάρια υγείας άσχετα με τα χρέη στον ΟΑΕΕ.

Η φορολογία τσακίζει όλα τα λαϊκά στρώματα αδιάκριτα. Διεκδικούμε αφορολόγητο όριο 40.000 € για κάθε οικογένεια και 5.000 € για κάθε παιδί.

Κατάργηση κάθε είδους αντικειμενικών κριτήριων και το κλείσιμο των ανέλεγκτων χρήσεων, μείωση των δημοτικών φόρων και τελών. Φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου στο 45% άμεσα.

Τα ασφαλιστικά ταμεία βρίσκονται στο χείλος της χρεωκοπίας. Διεκδικούμε ενίσχυση της επιχορήγησης στα ασφαλιστικά ταμεία, αντιτασσόμαστε στην περικοπή των ήδη χαμηλών συντάξεων, όχι στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Η αναδουλειά χτυπά όλους τους απασχολούμενους στις κατασκευές. Μπορούμε να διεκδικήσουμε λαϊκή κατοικία, έργα υποδομής, αντιπλημμυρικά έργα, αντισεισμική θωράκιση, με την ευθύνη του κράτους. Στα χέρια των μονοπωλίων αυτά τα έργα θα γίνουν με κριτήριο το κέρδος και όχι τις λαϊκές ανάγκες. Θα κατασκευαστούν λειψά και πανάκριβα, από κακοπληρωμένους εργαζόμενους και επαγγελματοβιοτέχνες. Θα περάσουν στην ιδιοκτησία του κεφαλαίου με τα λαϊκά στρώματα να πληρώνουν φόρο υποτέλειας.

Βεβαία, δεν ξεχνάμε ότι διεκδικήσεις σαν τις παραπάνω μπορούν να υλοποιηθούν πλήρως μόνο σε συνθήκες λαϊκής εξουσίας. Αυτό δεν μας εμποδίζει να ενισχύσουμε σήμερα, την συμμαχία της εργατικής τάξης με τους αυτοαπασχολούμενους, που είναι προϋπόθεση για την ανατροπή της βαρβαρότητας του κεφαλαίου και των μηχανισμών του.

Υπάρχει διέξοδος. Είναι η αντιμονοπωλιακή πάλη για να υπερασπίσουμε το δικαίωμα μας στην δουλειά, για ένα μεροκάματο που να καλύπτει τις σημερινές ανάγκες, για το δικαίωμα στην μόρφωση, την ασφάλιση, την υγεία, το δικαίωμα για σύγχρονη λαϊκή κατοικία.

Μπορούμε να διεκδικήσουμε και να κατακτήσουμε μια εξουσία που να στηρίζεται στους ανθρώπους της δουλειάς, απαλλαγμένη από τον ζυγό των μονοπωλίων και της ΕΕ. Η προοπτική αυτή πρέπει να τεθεί άμεσα σαν βασικός άξονας συσπείρωσης στους καθημερινούς αγώνες.

Σας ευχαριστώ