

Χαιρετισμός του Ντέντε Σοκόλ μέλος της Διοίκησης του Παραρτήματος Ιλίου του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας

Συν/φοι – Συν/φισσες,

Σαν μετανάστης που ζει και εργάζεται σε αυτή τη χώρα θέλω να χαιρετίσω τη σημερινή εκδήλωση που στέλνει το μήνυμα της αλληλεγγύης, του διεθνισμού της συναδέλφωσης των λαών, που δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους ανεξάρτητα από το χρώμα του δέρματός τους, τη διαφορετική θρησκεία, τις διαφορές σε συνήθειες και έθιμα. Νοιώθω την ανάγκη να πω ότι αισθάνομαι τιμή και υπερηφάνεια που είμαι κομμάτι ενός συνδικάτου που από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε σε αυτή τη χώρα το Συνδικάτο Οικοδόμων και άλλα σωματεία του κλάδου χωρίς τον παραμικρό δισταγμό και προκατάληψη μας αγκάλιασαν σαν κομμάτι της εργατικής τάξης με ανθρωπιά και στόχο την στράτευση μας στον αγώνα ενάντια στους κοινούς μας εκμεταλλευτές, το κεφάλαιο, τα αφεντικά στις οικοδομές, τους μεγαλοεργολάβους, τους βιομήχανους.

Όμως όπως το Συνδικάτο οικοδόμων άλλα ταξικά σωματεία, το ΠΑΜΕ έκανε και κάνει το ταξικό του χρέος απέναντι μας έτσι και εμείς έχουμε χρέος για λογαριασμό της τάξης που ανήκουμε της εργατικής να κάνουμε το ίδιο. Δηλαδή δεν γίνεται να περιμένουμε από κάποια δύναμη από τον ουρανό να κατέβει για να μας σώσει, αλλά να πάρουμε εμείς τις τύχες στα χέρια μας. Να οργανωθούμε στα σωματεία μας και να παλέψουμε από κοινού με όλους τους Έλληνες και ξένους εργάτες ενάντια στην καταπίεση αυτού του συστήματος που μας ξεζουμίζει. Για τα δικαιώματά μας για το πλούτο που παράγουμε και δεν μπορούμε να γευτούμε. Μέσα στη πάλη για αυτό το σκοπό θα ερχόμαστε πιο κοντά για το κοινό μας συμφέρον, θα διώχνουμε μακριά το δηλητήριο του ρατσισμού, τον εθνικισμό, τις φασιστικές απόψεις, είτε αυτά έχουν Ελληνικό, είτε Αλβανικό, είτε Αραβικό ή άλλου είδους χρώμα. Ένα δηλητήριο που στόχο έχει να βάλει τους λαούς να τσακώνονται και να σφάζονται για το συμφέρον των καπιταλιστών.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Είναι γνωστό σε κάθε τίμιο εργάτη και εργάτρια ότι οι καπιταλιστές μπροστά στη δίψα τους για περισσότερα κέρδη, πετρέλαια, χρυσό, ορυκτά, αέριο και δεν διστάζουν να κάνουν πόλεμο, να σφάζουν λαούς, να ισοπεδώνουν χώρες, να βομβαρδίζουν αθώους ανθρώπους, γυναίκες και παιδιά. Για να το κάνουν όμως αυτό θέλουν οι κυβερνήσεις που τους εκπροσωπούν θέλουν το λαό

σύμμαχο γι' αυτό και φροντίζουν από πριν να το δηλητηριάσουν λέγοντας του πως ο πόλεμος είναι για το καλό όλης της πατρίδας. Ε, λοιπόν δεν είναι έτσι, όλες οι κυβερνήσεις που έχουν θεό τα κέρδη των μονοπωλίων, των πολυεθνικών το πόλεμο είτε μέσα στη χώρα τους, είτε έξω από αυτή, το κάνουν για το δικό τους συμφέρον, το συμφέρον αυτών που μας κάνουν τη ζωή κόλαση. Που δεν είναι άλλοι από τους μεγάλους καρχαρίες τους κεφαλαιοκράτες. Γι' αυτό πρέπει όλοι οι εργάτες να καταλάβουν, Έλληνες και ξένοι, ότι οι Έλληνες καπιταλιστές με τους Αλβανούς, τους Τούρκους, τους Αμερικάνους, τους Ευρωπαίους, έχουν κοινά συμφέροντα, κοινό στόχο που είναι το ξεζούμισμα των εργατών όλων των εθνοτήτων και κάνουν πόλεμο όταν τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει μεγαλύτερο κομμάτι από τη πίτα που έχει γίνει από τον ιδρώτα μας. Γι' αυτό έχει χρέος κάθε εργάτης να καταδικάζει όλες τις κυβερνήσεις και όλους τους κεφαλαιοκράτες σε όποιο έθνος, φυλή και αν ανήκουν να μην υποστηρίζει κανέναν από τους πολέμους που κάνουν είτε μέσα, είτε έξω από τη χώρα τους.

Οι εργάτες πρέπει να πολεμάνε μόνο για τα δικά τους δίκαια και συμφέροντα, για τους δικούς τους σκοπούς.

Γι' αυτό και πρέπει όλοι οι λαοί να καταλάβουν ότι το NATO είναι εχθρός τους, γι' αυτό πρέπει να καταλάβουν ότι ΕΕ είναι εχθρός, πρέπει να καταλάβουν ότι οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ρωσίας και όσες χώρες συμμαχούν μαζί τους, είναι εχθρός τους.

Γιατί είναι οι ίδιοι που ματοκυλούν το λαό της Συρίας, είναι οι ίδιοι που ψηφίζουν αντιλαϊκά μέτρα και στην Ελλάδα και στην Αλβανία και στην Ευρώπη και παντού. Γιατί οι ίδιοι είναι οι μεγαλοεργολάβοι και τα συμφέροντά τους απέναντι μας, είτε μένουν στην Ελλάδα, είτε στην Αλβανία, είτε στη Γερμανία.

Με αυτά τα λόγια θα ήθελα να τιμήσω σαν Αλβανός μετανάστης τη σημερινή εκδήλωση. Θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα και ορμή τον αγώνα μας ενάντια στην αντιλαϊκή βαρβαρότητα, ενάντια στο σύστημα που γεννά πολέμους, φτώχεια, προσφυγιά και ανεργία.

Κάτω ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος

Ζήτω η αλληλεγγύη των λαών

Ζήτω η 1^η Μάη, η μέρα της εργατιάς