

**Παρέμβαση του Μέλους του Δ.Σ της Ομοσπονδίας Οικοδόμων & του  
Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, Τάσου Τασιούλα**

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες γεια σας,

Τέτοιες προσπάθειες είναι αξιόλογες. Αποτελούν σημαντικό εργαλείο στα χέρια των συνδικάτων, συνολικά του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, γιατί μας παρέχουν σημαντικά στοιχεία για την πορεία του κλάδου των κατασκευών, τα οποία μας βοηθάνε στη δουλειά μας, στην κουβέντα που θέλουμε να ανοίξουμε με τον κόσμο για το πώς διαμορφώνεται σήμερα η κατάσταση, ποιος κερδίζει και ποιος χάνει, ποιες είναι οι αιτίες που γεννούν τα προβλήματα, τη φτώχεια, την ανεργία.

Η σημερινή ημερίδα είναι αξιόλογη, γιατί μας δίνει εφόδια, μας εξοπλίζει με επιχειρήματα, μας βοηθάει στη δουλειά που έχουμε ανοίξει με εργατόκοσμο, με ανέργους, με βάση τη γραμμή μας, τη συνολική πρότασή μας για τον κλάδο των κατασκευών.

Πρέπει δηλαδή να αποτελεί βασικό στοιχείο της δουλειάς μας πως θα χτίζουμε συνεχώς ισχυρότερους δεσμούς με τον κόσμο, πως θα κινητοποιούμε περισσότερες δυνάμεις, πως θα κατανοούν την αναγκαιότητα της οργανωμένης ταξικής πάλης, της συσπείρωσης στα συνδικάτα για την ικανοποίηση αιτημάτων που ανακουφίζουν τη ζωή των ανέργων, της λαϊκής οικογένειας, αλλά και της συνολικής σύγκρουσης και ανατροπής του συστήματος που γεννά τα προβλήματα, τα βάσανα και τελικά της οικοδόμησης του άλλου δρόμου ανάπτυξης ο οποίος θα ικανοποιεί τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.

Η ημερίδα αποτελεί ένα επιπλέον ταξικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή που έχουμε ξεκινήσει και συνεχίζουμε.

Θα ήθελα να μεταφέρω στη σημερινή μας δουλειά εμπειρία από το παράρτημα Ιλίου του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας και τις

δραστηριότητες που έχουμε αναπτύξει το τελευταίο διάστημα στην κατεύθυνση συσπείρωσης και νούργιων δυνάμεων, εργαζομένων και ανέργων, με βάση βεβαίως τις επεξεργασμένες κατευθύνσεις της κεντρικής διοίκησης του συνδικάτου.

Έχουμε καταφέρει να έχουμε μία σταθερή παρουσία στον ΟΑΕΔ Ιλίου, ο οποίος καλύπτει πολλές περιοχές, δήμους, να ερχόμαστε δηλαδή σε επαφή με πολλούς ανέργους. Βεβαίως, εκεί τα υλικά του συνδικάτου μοιράζονται και κουβέντα ανοίγεται και προβληματισμός υπάρχει. Το ζητούμενο δεν πρέπει όμως να είναι συνάδελφοι το τι λέμε μόνο εμείς, αλλά και το τι λένε οι συνομιλητές μας, πως τοποθετούνται οι άνεργοι πάνω σε αυτά που τους λέμε, πως βλέπουν την πρότασή μας, πόσο τελικά κατανοούν την ανάγκη συμμετοχής στο σωματείο.

Η εικόνα που έρχεται είναι η εξής: ότι συνυπάρχουν στους άνεργους αντιφατικά πράγματα. Από τη μια μεριά βλέπεις την αγανάκτηση, το φόβο, το ανάθεμα και από την άλλη βλέπεις την ελπίδα, την αγωνία που θα στηριχτούν, που πρέπει να απευθυνθούν, ποιος τελικά θα τους βοηθήσει. Συνυπάρχουν δηλαδή και οι δύο τάσεις και η συντηρητικοποίηση και η ριζοσπαστικοποίηση και φαίνεται ότι ένας κόσμος θέλει να ακούσει, να έρθει σε επαφή με το ταξικό κίνημα.

Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, να αγκαλιάσει θα έλεγα όλα τα ΟΑΕΔ της Αθήνας, σε όλες τις περιοχές, να υπάρχει συντονισμός και με άλλα σωματεία, συλλόγους, για να έχουμε συνολικότερα συμπεράσματα που θα βοηθάνε τη δουλειά μας. Ειδικά, ο κόσμος εκείνος που δείχνει ότι ανταποκρίνεται χρειάζεται να τον βρούμε και στον χώρο του, στο σπίτι του, να τον συζητήσουμε, να τον καλέσουμε, να τον βάλουμε στη δράση, στον αγώνα.

Έχουμε ανοίξει το ζήτημα της ταξικής εργατικής αλληλεγγύης. Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία σαν παράρτημα, θα απευθυνθούμε σε σωματεία για συντονισμό το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ξεκαθαρίσαμε από την αρχή, και αυτό πρέπει να γίνει σαφές, τι σημαίνει για μας το ζήτημα της αλληλεγγύης, ποια είναι η διαφορά με τους άλλους, τις Μ.Κ.Ο., τους δήμους, την εκκλησία, που δραστηριοποιούνται το τελευταίο διάστημα πάνω στο θέμα αυτό.

Εμείς συνάδελφοι και συναδέλφισσες δεν θέλουμε να κάνουμε διαχείριση της φτώχειας, αλλά αντίθετα η ταξική εργατική αλληλεγγύη να αποτελεί συστατική στοιχείο της δουλειάς των πρωτοπόρων εργατών στους χώρους δουλειάς, στη συνοικία, σε συνθήκες μάλιστα όξυνσης της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης.

Εμείς μιλάμε για αλληλεγγύη η οποία θα βάζει στόχους πάλης, θα βάζει αιτήματα, θα κινητοποιεί δυνάμεις, θα διεκδικεί λύσεις στα προβλήματα, θα απεγκλωβίζει δυνάμεις, που θα αποδυναμώνει συνολικά το αστικό πολιτικό στρατόπεδο.

Εμείς αναφερόμαστε σε αλληλεγγύη η οποία θα απαντάει και έμπρακτα στις δυσκολίες, τα προβλήματα της εργατικής λαϊκής οικογένειας και με υλική βοήθεια και με συγκεντρώσεις συμπαράστασης, διεκδίκησης.

Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας προχωρήσαμε σε εκδήλωση-γλέντι για τους ανέργους με επιτυχία. Βεβαίως και έχουμε καλά στο μυαλό μας πως η μαζικοποίηση, η συσπείρωση, δεν έρχεται μόνο με μια εκδήλωση, με μόνο μια μορφή πάλης ή ότι πρέπει να μείνουμε μόνο σε αυτό.

Αποτελεί όμως μια τέτοια εκδήλωση μια καλή ευκαιρία να έρθει το σωματείο σε επαφή με κόσμο, με ανέργους. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχιστεί και οποιαδήποτε μορφή αγώνα κι αν επιλέγεται, πρέπει να υπηρετεί το στόχο μας που είναι η ενίσχυση του συνδικάτου συνολικά η ενίσχυση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος.

Αξιοποιούμε και άλλες δυνατότητες που υπάρχουν όπως τις Λαϊκές Επιτροπές που υπάρχουν στις συνοικίες, που αποτελούν έκφραση της κοινωνικής συμμαχίας σε τοπικό επίπεδο. Δραστηριοποιούνται εκεί και οι

οικοδόμοι και σε συντονισμό με τις άλλες δυνάμεις έχουμε προχωρήσει σε παραστάσεις διαμαρτυρίας στο ΙΚΑ για το σφράγισμα των βιβλιαρίων, στη ΔΕΗ για επανασύνδεση ρεύματος σε σπίτια, σε θεματικές ενότητες με συσκέψεις για την ανεργία, την υγεία.

Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα συνάδελφοι και συναδέλφισσες έχει κύρος. Παρά τις δυσκολίες, τις αντιφατικότητες στη σκέψη που υπάρχουν, φανερώνονται και δυνατότητες. Απευθυνθήκαμε σε ένα κόσμο το τελευταίο διάστημα. Έχουν γίνει βήματα, όχι μόνο στη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, αλλά και στην οργάνωση της δουλειάς. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Είναι σίγουρο ότι στην πορεία και πιο πολλά προβλήματα και πιο πολλές δυσκολίες θα παρουσιάζονται καθώς θα οξύνονται τα πράγματα, θα μεγαλώνει η κόντρα με τον αντίπαλο.

Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι και τις δυσκολίες να ξεπερνάμε και τα προβλήματα να λύνουμε, για να μπορέσουμε έτσι να υπηρετήσουμε από καλύτερες θέσεις το σκοπό για τον οποίο παλεύουμε, την κατάργηση δηλαδή της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.