

## **Ομιλία του Δημοτικού Συμβούλου της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ στο Δήμο Νέας Ιωνίας, Παναγιώτη Τσουκαλά**

Αγαπητοί συναγωνιστές, οι τραγικές πολλές φορές συνέπειες ενός σεισμού που πλήττει πριν από όλα τα λαϊκά στρώματα όπως από την διαδικασία επιβεβαιώνεται, είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων που όλοι συγκλίνουν αν τους μελετήσει κανείς, σε ένα βασικό και κύριο παράγοντα, που δεν είναι άλλος παρά η επιλογή να μην εφαρμοστεί οποιαδήποτε αποτελεσματική πολιτική αντισεισμικής προστασίας, σε συνθήκες που κυρίαρχο στοιχείο της πολιτικής που ακολουθείται είναι το καπιταλιστικό κέρδος.

Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής και του άναρχου καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης είναι η περιοχή της Αθήνας, όπως αναπτύχθηκε και των γύρω δήμων, η οποία όπως δραματικά αποδείχτηκε σε σεισμούς που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια, όπως αυτός του 1999, δεν είναι μόνο το στοιχείο της πυκνής δόμησης αλλά κυρίως ότι έγινε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του κεφαλαίου στην μεταπολεμική περίοδο και φυσικά δεν μπορούσε να πάρει υπόψη της αυτή η ανάπτυξη την ανάγκη της προστασίας των εργαζόμενων από ένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο όπως είναι ο σεισμός.

Η Τοπική Διοίκηση, όπως κανονικά θα έπρεπε να ονομάζεται γιατί είναι κομμάτι του κρατικού μηχανισμού, και οι εκπρόσωποι των αστικών κομμάτων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ σε αυτήν στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν, πολύ περισσότερο σήμερα μέσω του Καλλικράτη, την υλοποίηση των πλέον αντιλαϊκών επιλογών που έχουν να κάνουν με την παιδεία, την υγεία, αλλά και την πολιτική των χρήσεων γης και γενικότερα της εκμετάλλευσης γης που η εξέλιξη τους επηρεάζει και καθορίζει την προστασία των εργαζόμενων, των μαθητών, της λαϊκής οικογένειας από τις συνέπειες ενός σεισμού.

Ζητήματα τα οποία αναπτύχθηκαν προηγούμενα από την άποψη της ποιότητας που πρέπει να έχει η κατασκευή των κατοικιών, των επαγγελματικών χώρων, ειδικότερα και ακόμα περισσότερο των σχολείων, που παραστατικά η

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Αθήνας ανέπτυξε σε σχέση και με το ρόλο της Τοπικής Διοίκησης σε ότι αφορά τις συνεχείς περικοπές στις σχολικές επιτροπές που αφορούν μία μικρή πλευρά του προβλήματος από την άποψη ότι αφορούν την συντήρηση κυρίως των σχολείων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι και πολύ σημαντική, γιατί αφορά την ποιότητα ζωής και μάλιστα των μαθητών.

Πέρα από το γεγονός ότι στο επίπεδο των Δήμων υπάρχει πλήρης ανεπάρκεια μέτρων ακόμα και στοιχειώδους πολιτικού σχεδιασμού για την προστασία του πληθυσμού, π.χ. ο έλεγχος των σχολείων και η αποκατάσταση τους όπου χρειάζεται, ο έλεγχος των επαγγελματικών χώρων, που όπως αποδείχτηκε είναι οι πλέον ευάλωτοι, σχέδια προστασίας, διαφυγής, δίκτυα και ειδικά οργανωμένοι χώροι, απόκτηση ελευθέρων χώρων με υποδομές, παροχές νερού, ρεύματος, τηλεφώνου, γενικά υποδομών για την αντιμετώπιση ενός σεισμού, χώροι και συνθήκες υγιεινής που πρέπει να υπάρχουν, η συστηματική πληροφόρηση των κατοίκων, ένα ολοκληρωμένο δηλαδή σχέδιο πολιτικής προστασίας, εκείνο που μπορεί να επισημάνει κανείς είναι από την πλευρά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Δήμων, των Τοπικών Αρχών αυτών οι οποίες πρόσκεινται στην Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, και δεν εξαιρούμε και τον Συνασπισμό, ο οποίος είναι γνωστό ότι συνεργάζεται σε πολλές περιπτώσεις μαζί τους είναι η πλήρης ανυπαρξία ενός τέτοιου σχεδίου πολιτικής προστασίας.

Το γεγονός της μεγάλης σημασίας των ελεύθερων χώρων που αναφέρθηκε εδώ, από την άποψη ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του πληθυσμού μετά από ένα τέτοιο φαινόμενο δείχνει καθαρά, πόσο πολύ επηρέασε ο τρόπος αυτής της ανάπτυξης. Δηλαδή εκατοντάδες χώροι που θα μπορούσαν να αποτελέσουν στοιχείο προστασίας του πληθυσμού δίνονται κυριολεκτικά βορά σε μεγάλα μονοπώλια τα οποία σταδιακά τους εξαφανίζουν, προκειμένου να υπάρχει συγκεκριμένη καπιταλιστική ανάπτυξη για τους τελευταίους αυτούς υπάρχοντες χώρους οι οποίοι από πολλές πλευρές μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, κυρίως όμως επειδή συζητάμε το θέμα αυτό στην δυνατότητα να δώσουν λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν από τους σεισμούς.

Θα έλεγα για να ολοκληρώσω την δική μου σύντομη παρέμβαση ότι η Τοπική Διοίκηση ουσιαστικά συμβάλει στον χαρακτήρα αυτής της ανάπτυξης, πολύ περισσότερο μέσω του Καλλικράτη. Αναφέρθηκαν ήδη παραδείγματα σε ότι αφορά τα σχολεία και τις επιπτώσεις που θα έχει η συγχώνευση των σχολείων και η συσσώρευση μαθητών σε λιγότερα κτίρια, όχι μόνο στην μάθηση των παιδιών αλλά και στις περιπτώσεις αυτές που μπορεί να συμβεί ένα τέτοιο δραματικό γεγονός. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η Τοπική Διοίκηση έχει αποφασιστική συμβολή στη υλοποίηση αυτής της πολιτικής.

Από την άποψη αυτή θα έλεγα ότι το μαζικό κίνημα, το συνδικαλιστικό κίνημα χρειάζεται στην κατεύθυνση αυτή και στο επίπεδο της Τοπικής Διοίκησης να αναπτύξει πρωτοβουλίες, να πιέσει. Βεβαίως το ζήτημα είναι κεντρικό, όμως χρειάζεται να καταλαβαίνουν οι εκπρόσωποι αυτών των κομμάτων ότι ο λαός είναι στην πρώτη γραμμή των αγώνων υπερασπίζεται με αυτούς τους αγώνες πέρα από όλα τα άλλα δικαιώματα που πρέπει να υπερασπίζεται όπως είναι η υγεία, η παιδεία, σημαντικές κατακτήσεις που είχε μέχρι σήμερα, να υπερασπίζεται και την ίδια του την ζωή να προστατεύεται δηλαδή ο λαϊκός πληθυσμός από τέτοιου είδους φαινόμενα.

Είναι λοιπόν φανερό ότι επείγουσα ανάγκη είναι η πάλη για την αλλαγή του συσχετισμού δύναμης στο κοινωνικό πριν από όλα επίπεδο μαζί με τους φορείς που αυτήν την στιγμή πρωτοστατούν στο να οικοδομηθεί αυτό το μέτωπο πάλης, το αντιμονοπωλιακό, αντιμπεριαλιστικό μέτωπο το οποίο θα δώσει ουσιαστικά διέξοδο, ουσιαστική λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Σε αυτήν την κατεύθυνση σας καλώ και εγώ από την πλευρά μου να παλέψουμε.