

# **ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ**

## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

**Συνάδελφοι οικοδόμοι,  
Εργαζόμενοι στα συναφή επαγγέλματα,  
Έλληνες και μετανάστες,**

**Τώρα είναι η ώρα να δείξουμε τη δύναμή μας.  
Είναι η ώρα, τρόικα – κυβέρνηση να νοιώσουν την ανάσα μας στο  
σβέρκο τους.**

**Να νοιώσουν τη δύναμη του γίγαντα λαού.  
Κάνουμε δύναμη την οργή μας - Λέμε, δεν πάει άλλο –  
Αρνούμαστε να μας γυρίσετε στο μεσαίωνα**

## **ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ 6, 7 Νοέμβρη**

Αποφασιστικά, χωρίς δισταγμούς, βγαίνουμε στο δρόμο του αγώνα. Να γεμίσουν οι δρόμοι και οι πλατείες από εργάτες, εργάτριες, ανθρώπους του μόχθου, λαϊκές οικογένειες που στενάζουν να τα βγάλουν πέρα.

Συνάδελφοι, η απεργία είναι υπόθεση όλων μας, δεν είναι υπόθεση των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων. Να βάλουμε όλοι πλάτη ώστε να εκφραστεί η οργή, η αγανάκτηση του κλάδου, να απαιτήσουμε να ανατραπούν τα βάρβαρα μέτρα που φέρνουν μιζέρια και εξαθλίωση.

Συνάδελφε, τώρα ξέρεις, ότι οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου σε κορόϊδευαν χρόνια. Σε κοροϊδεύουν και τώρα, ότι τάχα τα μέτρα είναι τα τελευταία, ότι θα σωθεί η οικονομία, ότι θα πάρουμε την επόμενη δόση κ.ά.

Όσες δόσεις και να πάρουν, η δική μας ζωή δεν αλλάζει αν δεν απαλλαχτούμε από το βάρβαρο σύστημα.

Όσες δόσεις και να πάρουν, η ανεργία στον κλάδο θα οξύνεται, θα γινόμαστε φθηνότεροι και φτωχότεροι.

Όσες δόσεις και να πάρουν, τα λεφτά θα πάνε στις ίδιες τοέπες που πήγαν και τα προηγούμενα, στις τράπεζες και τους δανειούτες.

Στο όνομα του χρέους, που καμιά ευθύνη δεν έχουμε, διέλυσαν τις εργασιακές σχέσεις, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μας κατάντησαν πιο φθηνούς και από τους Κινέζους εργάτες.

**ΤΩΡΑ ΑΥΞΑΝΟΥΝ** τις μέρες ασφάλισης για σύνταξη, αυξάνουν τα όρια ηλικίας στα 67 χρόνια.

**ΑΥΞΑΝΟΥΝ** το όριο ηλικίας για τους **ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ**, από το 2013, στα 60 χρόνια! ανεξάρτητα πότε ασφαλίστηκε καθένας μας. ΟΛΗ μας τη ΖΩΗ στο ΜΑΔΕΡΙ.

Μην παραμυθιάζεσαι από αυτούς που τάχα αγανακτούν για τα εργασιακά, αλλά δε βγάζουν τσιμουδιά για τα 13,5 δις που θα τα μαζέψουν πολλαπλασιάζοντας τη φτώχεια μας. Είναι κόλπο για να μη χρεωθούν, για να περιορίσουν την οργή του λαού, να απονευρώσουν τους αγώνες.

**Συνάδελφοι,** τώρα όλοι ξέρουμε το ρόλο της ξεπουλημένης γραφειοκρατικής εργατικής αριστοκρατίας στα όργανα του εργατικού κινήματος.

Ξέρουμε που οδήγησαν οι κοινωνικοί διάλογοι, οι υποχωρήσεις. Ξέρουμε ότι υπονόμευσαν αυτές οι πλειοψηφίες τους αγώνες των εργαζομένων, ξέρουμε ότι είναι οι νεροκουβαλητές των κυβερνήσεων.

Να απαλλαχτούμε από αυτούς, να τελειώνουμε με τους ξεπουλημένους, που μας λένε ότι το πρόβλημα είναι στη διαχείριση και μας καλούν να εξασφαλίσουμε καλύτερο διαχειριστή, απενοχοποιώντας το κεφάλαιο και το καπιταλιστικό κέρδος.

**Συνάδελφοι, είμαστε οι πολλοί. Εμείς παράγουμε τον πλούτο.**

Εμείς μπορούμε να μπλοκάρουμε την παραγωγή.

Εμείς μπορούμε να βάλουμε τέλος στη βαρβαρότητα του κεφαλαίου. Χωρίς εμάς δεν μπαίνει τούβλο πάνω σε τούβλο. Αυτή είναι η αναντικατάστατη δύναμή μας.

Να τους δείξουμε ότι δεν μπορούν να μας τρομοκρατούν, δεν μπορούν να παίζουν με τη ζωή μας, δεν μπορούν να μας εξουσιάζουν.

Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, ζητάμε τη ζωή που μας αξίζει, ζητάμε να μη μας κλέβουν τον ιδρώτα μας. Ζητάμε να εξασφαλίσουμε καλύτερη ζωή για μας και τα παιδιά μας. Αυτό όμως δεν εξασφαλίζεται με αυτούς στο σβέρκο μας. Πρέπει να απαλλαχτούμε από αυτό το χτικό.

Συνάδελφοι, όσοι ισχυρίζονται ότι υπάρχουν περιθώρια διαπραγμάτευσης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λένε ψέματα. Είναι επικίνδυνοι, φλερτάρουν με το σύστημα, τις υπουργικές καρέκλες και βάζουν το λαό μπροστά να παλέψει όχι για να γλιτώσει από τη γάγγραινα, αλλά για να δικαιωθούν οι πόθοι τους, για να εξασφαλίσουν την μακροημέρευση του βάρβαρου και άδικου καπιταλιστικού συστήματος.

Τη τακτική του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης την έχουμε βιώσει. Ήταν το κανάλι που πέρασαν τα πιο βάρβαρα και αντιδραστικά μέτρα για τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική ασφάλιση κλπ.

Αυτή η τακτική, εκτόξευσε τα κέρδη των κατασκευαστικών εταιριών, του κεφαλαίου, εξασφάλισε την καπιταλιστική ανάπτυξη και σήμερα βιώνουμε την κρίση αυτής της ανάπτυξης.

Μας θέλουν σκλάβους, θέλουν το μεροκάματο να πέσει ακόμα παρακάτω, από το μαδέρι στο νεκροταφείο, τα παιδιά μας σύγχρονους σκλάβους με αλυσίδες στα πόδια

**Στο χέρι μας είναι να μη το επιτρέψουμε. Μπορούμε τώρα να πούμε, ως εδώ!**

Να ανατρέψουμε τα σχέδιά τους. Να βγάλουμε από το μυαλό μας ότι μπορεί να γίνει καλύτερο και ανθρώπινο αυτό το σύστημα. Ο καπιταλισμός ζει και θρέφεται μόνο με το αίμα της εργατικής τάξης.

Δεν γίνεται εργάτες και μονοπώλια να είμαστε ευχαριστημένοι. Κάποιος θα χάνει για να κερδίζει ο άλλος, μέσος δρόμος δεν υπάρχει.

Γι αυτό να κάνουμε τις δικές μας επιλογές.

Να τους παλέψουμε, να φρενάρουμε την επίθεση, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για άλλο δρόμο ανάπτυξης, κόντρα στην ανάπτυξη για τα μονοπώλια.

**Συνάδελφοι, ήρθε η ώρα να ενώσουμε την αστείρευτη δύναμή μας, για το δικό μας καλό.**

Για να μη ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας στη φτώχεια και την εξαθλίωση.

# ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ Η ΝΙΚΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2012