

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Καλούμε τους οικοδόμους, τις οικογένειες τους, τους ανέργους, τους απολυμένους, τους απλήρωτους να κλείσουν τα αυτιά τους στις τρομοκρατικές δηλώσεις της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ μέσω του Υπουργού της, Ευαγ. Βενιζέλου.

Η ανησυχία της κυβέρνησης είναι στην αντίπερα όχθη από τις ανησυχίες των εργαζομένων για το πώς θα τα βγάλουν πέρα, πως θα πληρώσουν το ενοίκιο, πως θα πληρώσουν δίδακτρα στην ιδιωτικοποιημένη παιδεία, πως θα πληρώσουν στον παιδικό σταθμό, πως θα εξασφαλίσουν τις αναγκαίες παροχές υγείας.

Η κυβέρνηση ανησυχεί για την γρήγορη εφαρμογή των μέτρων, την γρήγορη είσπραξη των χαρατσιών και των κεφαλικών φόρων. Η κυβέρνηση τρομοκρατεί τους εργαζόμενους με το γνωστό σλόγκαν της χρεοκοπίας, της στάσης πληρωμών για να τους εξαπατήσει ακόμα μια φορά ότι δήθεν τα λεφτά θα πάνε για να μην χρεοκοπήσει η χώρα.

Τα λαϊκά νοικοκυριά, οι εργαζόμενοι ήδη έχουν χρεοκοπήσει, ήδη έχει γίνει στάση πληρωμών στο οικογενειακό εισόδημα.

Τα λεφτά από το άρμεγμα του λαού θα πάνε όπως και τα προηγούμενα χρόνια στους τραπεζίτες, στους δανειστές, στο μεγάλο κεφάλαιο.

Καμιά αυταπάτη, κανένας να μην πέσει θύμα της τρομοκρατίας της κυβέρνησης, των δυνάμεων του κεφαλαίου. Ανυπακοή, άρνηση στην αστική νομιμότητα. Δεν σκύβουμε το κεφάλι, δεν πληρώνουμε, δεν έχουμε να πληρώσουμε.

Όχι άλλο αίμα για τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας.

Μαζική δυναμική απάντηση μέσα από τα σωματεία, με όρους κινήματος απαντάμε στα ψευτοδιλήμματα της κυβέρνησης.

Να πάρουν απάντηση την Τετάρτη 21 Σεπτέμβρη στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα και σε όλα τα συλλαλητήρια που οργανώνει το ταξικό κίνημα σε όλη την χώρα.

Απάντηση να πάρει και η ΝΔ, που ο αρχηγός της βρήκε την ευκαιρία να πλασαριστεί ως καλύτερος διαχειριστής εκτιμώντας ως άδικους τους φόρους αλλά αφού είναι νόμος θα τους εφαρμόσει.

Καλούμε όλους τους οικοδόμους να δώσουν αποφασιστική απάντηση σε όλους αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να παίξουν με τη ζωή μας. Έχει συσσωρευτεί τεράστια πείρα, το κόλπο του καλύτερου διαχειριστή δοκιμάστηκε και το πληρώνουμε. Όχι άλλοι πειραματισμοί.

Τώρα να κάνουμε το βήμα.

Άρνηση πληρωμών, απειθαρχία.

Απομάκρυνση από τα κόμματα της εξουσίας. Χειραφέτηση από την αστική ιδεολογία.

Αποδυνάμωση του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού. Ενίσχυση του ταξικού κινήματος.

Δυνάμωμα της συμμαχίας της εργατικής τάξης με τα στρώματα των μικροαγροτών και αυτοαπασχολούμενων.

Αυτός είναι ο δρόμος της ελπίδας, της διεξόδου για την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα.

Για την Διοίκηση

Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιάννης Πάσουλας

Κώστας Χαντζάρας