

Αριθμ. Πρωτ.: 15.309

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2003

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

26 ΙΟΥΝΗ, Παγκόσμια μέρα ενάντια στα ναρκωτικά

«Δυναμώνουμε την πάλη μας ενάντια στην πολιτική που σπρώχνει τα παιδιά μας στην αμορφωσιά, την ανεργία, την υποαπασχόληση, τους «κόβει τα φτερά», τους τσαλαπατάει τις ελπίδες, τα γεμίζει πίκρα, απογοήτευση, ανασφάλεια»

Σίγουρα το κράτος με την πολιτική έννοια του όρου, η εξουσία και γενικότερα το κατεστημένο, δε θέλουν παρά την υποκρισία τους να ευαισθητοποιηθούν με το οξύτατο και επίκαιρο πρόβλημα των ναρκωτικών. Κάθε άλλο η επικρατούσα κατάσταση τους συμφέρει γιατί φοβούνται μια νεολαία, που παίρνει χαρά και ικανοποίηση από τη ζωή, που αντιστέκεται και στους δρόμους του αγώνα διεκδικεί τα δικαιώματά της, που λέει **«ναι στη ζωή»** και **«όχι στα ναρκωτικά»**. Φοβούνται ότι μια νεολαία, που στέκει **ΟΡΘΙΑ** στη ζωή, με οράματα, αξίες και ιδανικά, που δεν χρειάζεται δεκανίκια για να στηριχτεί, που έχει απαιτήσεις, θα τους χαλάσει αργά ή γρήγορα το παιχνίδι.

Γι' αυτό, εκτός του ότι προσπαθούν να την ακινητοποιήσουν, ταυτόχρονα προσπαθούν να νεκρώσουν κάθε υγιές της κύτταρο, να την αποχαυνώσουν, να την περιθωριοποιήσουν, να την κάνουν όχι απλά να μη βαδίζει σωστά, αλλά να μην βαδίζει καθόλου.

Η επικίνδυνη και εγκληματική μέχρι σήμερα αντιμετώπιση του προβλήματος από την κυβέρνηση, τους ομογάλακτους της και τους διάφορους ψευτοαριστερούς, που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των ναρκωτικών κάνοντας «αβάντα» στα προγράμματα των υποκατάστατων και ενισχύουν τους διαφημιστές του διαχωρισμού σκληρών και μαλακών ναρκωτικών, πρέπει να απορριφθεί από το σύνολο της εργατικής τάξης.

Αυτοί και όσοι επικροτούν και προβάλλουν αυτές τις αντιδραστικές απόψεις γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο νέος, που καταφεύγει στο χασίς, αύριο ανήμπορος να αντιδράσει και αιχμάλωτος της γενικευμένης οικονομικής κρίσης, της ανεργίας, της αβεβαιότητας για το αύριο, της πολιτιστικής φτώχειας και της περιθωριοποίησης που τον σπρώχνει το σάπιο κοινωνικό σύστημα, αυτός ο νέος θα περάσει και στις άλλες ουσίες, καταλήγοντας στην ηρωίνη, την εξαθλίωση, το θάνατο.

Η Ομοσπονδία μας, θεωρώντας ότι η αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών απαιτεί την ανάπτυξη του συλλογικού αγώνα της εργατικής τάξης και του λαού μας, ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά και τις πολιτικές που εκτρέφουν και συντηρούν αυτόν τον εφιάλτη, καλεί τους εργαζόμενους στον κλάδο να συμμετέχει με κάθε τρόπο **στην πάλη ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά.**

Στην πάλη ενάντια στις πολιτικές, που σπρώχνουν τους νέους στην ανεργία, που χρησιμοποιείται σαν το κυριότερο δόκανο των ναρκωτικών.

Στην πάλη ενάντια σε όλους αυτούς, που διαφθείρουν συνειδήσεις, συντηρούν και αναπαράγουν όλο το μηχανισμό της σήψης και της διαφθοράς.

Στην πάλη για την ανατροπή αυτής της πολιτικής, που σημαδεύει στην καρδιά όλους μας και πρώτα και κύρια τα παιδιά μας, αφαιρώντας τους το δικαίωμα να ζουν σα νέοι, τα καταδικάζουν στην ανεργία, τους στερούν το δικαίωμα στη μόρφωση, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, επιδιώκοντας με κάθε τρόπο να τα υποχρεώσουν να ζουν τα συμπτώματα μιας κοινωνίας που οι νόμοι της είναι η βία, η εκμετάλλευση και η αδικία.

Για τη Διοίκηση

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Ανδρέας Ζαζόπουλος

Γιάννης Πάσουλας