

Αθήνα, 15 Απρίλη 1999

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

"ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΙ"

Αυτοί, που ξεπερνώντας κάθε όριο **ξεφτύλας** και **προδοσίας** τολμούν να λένε ότι ο στρατός της Ελλάδας είναι ΝΑΤΟϊκός στρατός,

Αυτοί, που έκαναν τη χώρα ορμητήριο των ιμπεριαλιστών, για το αιματοκύλισμα του Σέρβικου λαού,

Αυτοί, οι άκαπνοι και προσκυνημένοι, με αισθήματα ηδονής, παρακολουθούν καθισμένοι στα σαλόνια τους την τραγωδία του Σέρβικου λαού,

Αυτοί, που σχεδιάζουν να μοιραστούν πάνω σε ταφόπλακες νέων ανθρώπων τη λεία του βρώμικου πόλεμου,

Αυτοί, που υπόγραψαν την καταδίκη και το μακέλεμα του Σέρβικου λαού,

Αυτοί, που οδηγούν συνειδητά τη χώρα στην δεινή του βρώμικου πολέμου,

Αυτοί, που ο απόηχος των λέξεων Αξιοπρέπεια, Αγώνας, Αντίσταση, γίνεται εφιάλτης που ταραάζει τον ύπνο τους,

Αυτοί, οι άθλιοι τολμούν και απειλούν έναν νέο, που από θέση πατριωτική και διεθνιστική είπε περήφανα: "**Α ρ ν ο ύ μ α ι** να μπω κάτω από τη σημαία του ΝΑΤΟ.

Α ρ ν ο ύ μ α ι να γίνω συνεργός στο αιματοκύλισμα του λαού της Γιουγκοσλαβίας".

Ρωτούμε αυτούς τους προσκυνημένους, που σχεδιάζουν να οδηγήσουν στο σφαγείο τα παιδιά μας για να γίνουν αρεστοί στα αφεντικά τους: "ΑΥΤΟΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ;".

"Τα δικά τους τα παιδιά υπηρέτησαν ποτέ;". "Κράτησαν ποτέ όπλο, για έδωσαν ένα ΠΑΡΩΝ όταν παρουσιάστηκαν και ένα ΠΑΡΩΝ όταν πήραν το απολυτήριό τους;".

Τους ρωτάμε:"Τα δικά τους τα παιδιά θα τα έστελναν ποτέ να πάρουν μέρος στο βρώμικο πόλεμο που κήρυξαν οι αφεντάδες τους;".

Είμαστε περήφανοι για τον ναύτη του "Θεμιστοκλή" Ν.Γαρδίκη, είμαστε περήφανοι για τους στρατευμένους που λένε το μεγάλο **ΟΧΙ** στους ισχυρούς και στα τσιράκια τους και υπόσχεση δίνουμε: **Θα σταθούμε με κάθε τρόπο στο πλευρό τους.**

Κανένας Έλληνας φαντάρος έξω από τα σύνορα της χώρας.

Οι εργαζόμενοι, η νεολαία, ο λαός μας, έχουμε τη δύναμη να επιβάλουμε αυτή την απόφασή μας και θα την επιβάλουμε.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ