

Αριθμ. Πρωτ.: 17.055

Αθήνα, 22 Σεπτέμβρη 2005

## Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Το δικαίωμα στη μόρφωση των παιδιών της λαϊκής οικογένειας αφαιρείται βίαια με όλα τα μέσα που διαθέτει η εξουσία των αστών. Με την υποβάθμιση της εκπαίδευσης, με την έλλειψη κτιρίων, βιβλίων, εκπαιδευτικών με τα όλο και περισσότερα εμπόδια που βάζει στη μόρφωση, με την ανεργία, την υποαπασχόληση, την αφάιμαξη του λαϊκού εισοδήματος κατά συνέπεια τη δυσκολία της οικογένειας να πληρώσει τα πανάκριβα φροντιστήρια, τη στέγαση και σίτιση του φοιτητή.

Μαζί μ' αυτά αφαιρεί και το δικαίωμα στο μαθητή να παλέψει για καλύτερο σύγχρονο σχολείο, για σχολείο που θα βγάζει σκεπτόμενους ανθρώπους και όχι χειραγωγημένους άνεργους.

Αυτή την πολιτική δικαίωσε το Δικαστήριο με την απόφασή του να καταδικάσει, σε 6μηνη φυλάκιση, 4 μαθητές γιατί συμμετείχαν στις μαθητικές κινητοποιήσεις, το Δεκέμβρη του 2000. **Αλήθεια, ποιο είναι το αδίκημα που διέπραξαν οι μαθητές;**

- **Η διεκδίκηση στο δικαίωμα της μόρφωσης;**
- **Η απαίτησή τους να μην βγαίνουν από τις σχολές άνεργοι ή ανειδίκευτοι;**
- **Η απαίτησή τους να μην είναι συνέταιροι οι φροντιστηριάρχες στο βδομαδιάτικο των γονιών τους;**
- **Η απαίτησή τους για το δικαίωμα στη δημιουργία, τη δουλειά, τη ζωή;**

**Ποιο τελικά είναι το αμάρτημα, το αδίκημα που διέπραξαν οι μαθητές και καταδικάστηκαν;**

Είναι τουλάχιστον, **ΑΙΣΧΟΣ!** έστω και γι' αυτή τη κουτσοσυρεμένη αστική δημοκρατία να καταδικάζονται 16ρηδες, 17ρηδες τότε μαθητές γιατί συμμετείχαν στις μαθητικές κινητοποιήσεις και να κυκλοφορούν ανενόχλητοι οι έμποροι των ναρκωτικών, οι έμποροι της λευκής σάρκας, οι υπεύθυνοι του ναυάγιου του «Σάμινα», οι υπεύθυνοι που εκατοντάδες εργάτες δολοφονούνται κάθε χρόνο στα εργοστάσια – γκέτο για να αυγατίζουν τα κέρδη του κεφαλαίου.

Γίνεται φανερό, ότι κυβέρνηση και μηχανισμοί του κράτους προσπαθούν να επιβάλουν το νόμο της σιωπής με κάθε μέσο.

*Ο μαθητής* πρέπει να μάθει από το νηπιαγωγείο να γίνει πειθήνιο και υποταγμένο όργανο του συστήματος, ένα καλογρασαρισμένο γρανάζι του.

*Ο εργάτης*, πειθήνιος και υποταγμένος στις επιδιώξεις του κεφαλαίου, πρέπει να συνηθίσει στην ιδέα ότι κάθε κινητοποίησή του είναι καταδικασμένη ή να την βγάλει παράνομη η Δικαιοσύνη ή να του σπάσουν το κεφάλι τα ΜΑΤ.

*Ο αγρότης* πρέπει να μάθει στο «σκάβε και σκάσε» διαφορετικά ή θα του σπάσουν το κεφάλι ή θα του καταστρέψουν το τρακτέρ ή θα τον τρέχουν στα δικαστήρια να καταδικαστεί σαν κοινός εγκληματίας.

Συνολικά, ο λαός πρέπει να μάθει να ζει με τις εκατοντάδες καμεροχαφιέδες πάνω από το κεφάλι του, τους ορατούς ή όχι ασφαλίτες στις πορείες και συγκεντρώσεις, να συνειδητοποιήσει ότι το μάτι του μεγάλου αδελφού είναι παντού. Το κεφάλαιο για να επιβάλλει τη τάξη, που θα του εξασφαλίσει μακροζωία και κέρδη, αυτούς τους μηχανισμούς θα αξιοποιεί γιατί είναι δικοί του μηχανισμοί, μηχανισμοί χειραγώγησης του λαού.

***Η εργατική τάξη, η σπουδάζουσα και εργαζόμενη νεολαία, είναι καιρός να βγάλει συμπεράσματα, να τους γυρίσει την πλάτη και να καταδικάσει αυτή τη πολιτική.***

Η υπόθεση της Παιδείας να γίνει πραγματικά αναπόσπαστο τμήμα της ταξικής πάλης, να δυναμώσει ο αγώνας για:

- **Κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών αναγκών μέσα από Δημόσιο δωρεάν εκπαιδευτικό σύστημα, με την κατάργηση κάθε μορφής ιδιωτικής εκπαίδευσης.**
- **Ενιαίο 12χρονο υποχρεωτικό σχολείο για όλους.**
- **Δωρεάν στέγαση, σίτιση.**
- **Κατάργηση των αντεκπαιδευτικών νόμων.**

***Αυτός ο αγώνας μπορεί να έχει αποτέλεσμα και προοπτική για να γίνει δυνατή η προώθηση βαθύτερων αλλαγών, πολιτικών, κοινωνικών που θα επιτρέπουν την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.***

Για τη Διοίκηση

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Ανδρέας Ζαζόπουλος

Γιάννης Πάσουλας