

Αθήνα, 4 Φλεβάρη 1999

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η Ομοσπονδία μας καταγγέλλει τη βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ν.Πιερίας, κ.Μαρία Αρσένη, για την ανεύθυνη, υβριστική και εμπαθή τοποθέτησή της ενάντια στον κλάδο των Οικοδόμων και της Ομοσπονδίας μας με αιχμή τη μείωση του συντελεστή του νέου τρόπου ασφάλισης των Οικοδόμων.

Η κ.Αρσένη, με την επιστολή της προς τα Μ.Μ.Ε. Πιερίας, παρουσιάζει σαν θύματα τους Κατασκευαστές και θύτες τους Οικοδόμους. Συνειδητά όπως λέει προσφέρεται να συμπαρασταθεί στους Κατασκευαστές για την παραπέρα μείωση του συντελεστή ασφάλισης των Οικοδόμων. Δηλαδή προσφέρεται για να συνεχίσει η ασυδοσία των Κατασκευαστών εις βάρος των Οικοδόμων να κλέβουν την ασφάλισή μας και συγχρόνως να κλέβουν και το ΙΚΑ.

Συγκεκριμένα, η κ.Αρσένη ισχυρίζεται ότι ενδεικτικό της έλλειψης αντικειμενικής βάσης του νόμου είναι ότι τα εργοληπτικά γραφεία έχουν πλημμυρίσει από περισσευούμενα ένησημα με αποτέλεσμα την αγοροπωλησία και την ασφάλιση άσχετων με την οικοδομή.

Πράγματι περισσεύουν ένησημα, όμως η κ.Αρσένη κάνει πως δεν καταλαβαίνει από που περισσεύουν. Τα ένησημα λοιπόν που περισσεύουν είναι από:

- α) Ανασφάλιστους αλλοδαπούς. Ας ρίξει μια ματιά στις Επιτροπές του ΟΑΕΔ που χορηγούν την πράσινη κάρτα νομιμοποίησης των αλλοδαπών και θα πειστεί. Όλοι οι αλλοδαποί που δηλώνουν Οικοδόμοι δεν έχουν παραπάνω από 100 - 200 ένησημα και ας είναι στην Ελλάδα 6 - 7 χρόνια.
- β) Ας κάνει τον κόπο να ρωτήσει το ΙΚΑ: Πόσοι συνταξιούχοι που δουλεύουν στην οικοδομή ασφαρίζονται; Είναι σε όλους γνωστό ότι οι Οικοδόμοι συνταξιούχοι, λόγω της πενιχρής σύνταξης που τους χορηγεί η "σοσιαλιστική κυβέρνηση" που υποστηρίζει η κ.Αρσένη, συνεχίζουν να δουλεύουν όσο αντέχουν να πατάνε στο μαδέρι.
- γ) Η κ.Αρσένη να ρωτήσει το ΙΚΑ και τους Κατασκευαστές που έχει πάρει υπό την προστασία της: Πόσες υπερωρίες Σάββατα και Κυριακές ασφαρίζονται οι Οικοδόμοι; Την πληροφορούμε προκαταβολικά, αυτό είναι άγνωστο για τους προστατευόμενούς της.
- δ) Ας ρωτήσει τους νοικοκυραίους που υποστηρίζει: Είναι αλήθεια ή όχι ότι για να δουλέψει ο Οικοδόμος πρέπει πρώτα να κάνει συμφωνία με τον εργοδότη

πόσα ένσημα θα του αφαιρεί; Και η συμφωνίες είναι στα 9 ένσημα να αφαιρεί 2 - 3 στα 6 να αφαιρεί 2 και πάει λέγοντας το παζάρι.

Έτσι λοιπόν περισσεύουν τα ένσημα από την καταλήστευση των Οικοδόμων και του ΙΚΑ. Αν όμως η κ.Αρσένη δεν θέλει να πάρει υπόψη της τα δικά μας στοιχεία ας πάρει τα στοιχεία του ΙΚΑ.

Από μελέτη των αρμόδιων υπηρεσιών του ΙΚΑ που δημοσιεύτηκε με ρεπορτάζ της κ. Γερογιάννη στην εφημερίδα "Θεσσαλονίκη" στις 12.1.199 αναφέρει τα εξής:

"Το 20% των εργαζόμενων στη χώρα απασχολούνται χωρίς ασφάλιση. Από έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών του ΙΚΑ από το Γενάρη έως τον Οκτώβρη του 1998 σε 16.264 επιχειρήσεις που απασχολούνται 43.525 εργάτες εντοπίστηκαν 1.863 εργοδότες που δεν ασφάλιζαν ούτε έναν από τους 2.879 Έλληνες και 5.230 αλλοδαπούς εργάτες. Οι χώροι που συμβαίνει να συντηρείται η κλοπή της ασφάλισης, όπως επισημαίνει το ΙΚΑ, είναι η οικοδομή, τα κέντρα διασκέδασης, τα πρατήρια βενζίνης και τα συνεργεία αυτοκινήτων". Αυτά λένε οι αριθμοί οι οποίοι είναι αδιαμφισβήτητοι.

Όσο αφορά το χαρακτηρισμό της Ομοσπονδίας μας "δογματική", επειδή σθεναρά αντιστέκεται στα σχέδια της κυβέρνησης και των Κατασκευαστών να μας γυρίσουν στην εποχή της αθλιότητας της ασφάλισης, πληροφορούμε την κ. Αρσένη: Ναι! είμαστε δογματικοί σε ότι έχει να κάνει με το δίκιο, το συμφέρον του κλάδου και αυτό θα το υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο σε αντίθεση με την κ. βουλευτή η οποία είναι οσφυοκάμπτης στους Κατασκευαστές και γενικότερα στο κεφάλαιο.

Όσο αφορά την επισήμανση για τους 35 φόρους που επιβαρύνουν την οικοδομή θα έπρεπε να απολογηθεί τι έχει κάνει η ίδια και το κόμμα της για να μειωθούν. Εμάς είναι πάγιο αίτημά μας η ελάφρυνση των φορολογικών βαρών στην οικοδομή και η ένταξη των οικοδομικών υλικών στο 8% και όχι στο 18% που ισχύει σήμερα.

Τέλος καταδικάζουμε την ανέντιμη επίθεση στον Πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Κατερίνης συνάδελφο Αποστόλη Καρκάνη, επειδή κατά την κ.Αρσένη ο συνάδελφος έκανε το "αμάρτημα" να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των Οικοδόμων, όπως άλλωστε έχει υποχρέωση.

Η Διοίκηση