

# ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

FEDERATION OF CONSTRUCTION WORKERS AND ALLIED TRADES OF GREECE  
FEDERACION DES SYNDICATES DES TRAVAILLEURS DU BATIMENT ET DES METIERS ANNEXES DE GRECE  
ΤΗΛ.:210 5225234 - 210 5243785, FAX: 210 5239655  
E-mail: omoikel5@otenet.gr / www.omospondiaoikodomon.gr

**1<sup>η</sup> ΜΑΗ 2025**  
**Α Π Ε Ρ Γ Ι Α**

**«ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ Ή ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ»**

*Συνάδελφοι οικοδόμοι, εργαζόμενοι στις Κατασκευές, άνεργοι, μετανάστες,*

Η 1<sup>η</sup> Μάη είναι μέρα των εργατών όλου του κόσμου. Σηματοδοτεί τον αγώνα της τάξης μας για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, χωρίς φτώχεια, πολέμους και προσφυγιά. Έναν κόσμο όπου πραγματικά εμείς και τα παιδιά μας θα μπορούμε να ζούμε όπως μας αξίζει.

Ο εορτασμός της φετινής Πρωτομαγιάς θα πραγματοποιηθεί σε συνθήκες που βάζουν στην πρώτη γραμμή της προσοχής μας, την ανάγκη να αγωνιστούμε για να ανατραπούν όλα τα εμπόδια που φέρνουν τη ζωή μας μπροστά σε αδιέξοδο.

Οι δυσκολίες, τα εμπόδια, τα προβλήματα που συνεχώς οξύνονται είναι ένας καθημερινός Γολγοθάς για την εργατική – λαϊκή οικογένεια. Αντί να μειώνονται, πολλαπλασιάζονται. Όμως μαζί με τις δυσκολίες συνυπάρχουν και οι δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά μας, για να αλλάξουμε τα δεδομένα προς όφελος των πολλών, να πετύχουμε ανατροπές που θα απελευθερώσουν την τάξη μας από τη βαρβαρότητα της εξουσίας του κεφαλαίου.

**Στον δρόμο της Ανατροπής βρίσκεται η Ελπίδα.**

**Οξυγόνο για τους εργαζόμενους είναι ο οργανωμένος αγώνας με επίκεντρο τις λαϊκές ανάγκες. Αυτός ο αγώνας τροφοδοτεί τις προϋποθέσεις για το παρόν και το μέλλον που έχουμε ανάγκη εμείς και τα παιδιά μας.**

**Σε αυτόν τον δρόμο του αγώνα με όλη μας τη δύναμη βροντοφωνάζουμε: «Καμία θυσία για τα κέρδη των λίγων και για τα γεράκια του πολέμου». Αυτή είναι η δική μας απάντηση στην εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης, των υπόλοιπων κομμάτων, του κεφαλαίου, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.**

Η ταξική μας ενότητα, η κλιμάκωση του αγώνα, της σύγκρουσης με το εκμεταλλευτικό σύστημα είναι το μεγάλο όπλο που έχουμε στα χέρια μας απέναντι στους εμπορικούς πολέμους των καπιταλιστών, για το μοίρασμα των αγορών και της «πίτας των κερδών», των ματωμένων εξοπλισμών και τις προετοιμασίες για γενίκευση του πολέμου ανάμεσα στα αρπαχτικά του ιδρώτα των λαών.

Η ταξική ενότητα κάτω από την σημαία των δικών μας αναγκών, της προοπτικής που έχουμε ανάγκη είναι η δύναμη να αντιμετωπίσουμε την εχθρική πολιτική που ασκείται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις και φέρνει αρνητικά αποτελέσματα σε όλες τις πλευρές της ζωής μας.

Στους χώρους δουλειάς σακατεύομαστε και χύνουμε το αίμα μας για να θωρακιστεί και να διευρυνθεί η κερδοφορία των λίγων.

Στην υγεία, τα νοσοκομεία, την πρόνοια, στα σχολεία, την εκπαίδευση, στα πανεπιστήμια που σπουδάζουν τα παιδιά μας βιώνουμε από πρώτο χέρι τη βάρβαρη πραγματικότητα του συστήματος.

Όλα τα προβλήματα έχουν τον ίδιο κοινό παρανομαστή, την ίδια αιτία. Πάντα ο λαός πληρώνει τα σπασμένα για να προωθούνται όσα απαιτούν τα συμφέροντα των λίγων.

Αυτοί που εγκληματούν εις βάρος της ζωής μας, όταν χρειάζεται κάνουν συμφωνίες, ψηφίζουν νόμους, κόβουν μισθούς, συντάξεις, δικαιώματα και κατακτήσεις. Όταν δεν τα βρίσκουν βγάζουν τα μαχαίρια.

Οι καπιταλιστές καυγαδίζουν μεταξύ τους για το ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο στο ξεζούμισμα των λαών. Οι λαοί πληρώνουν τα σπασμένα και με βαρύ φόρο αίματος.

Τα 800δισ ευρώ για την χρηματοδότηση της πολεμικής οικονομίας θα ματώσουν τη δική μας ζωή, θα λείψουν από τις δικές μας ανάγκες για να μπορούν τα «δικά μας εγχώρια» αρπαχτικά να συμμετέχουν με αξιώσεις στους ανταγωνισμούς και την σύγκρουση με τα άλλα αρπαχτικά του NATO, της ΕΕ, των καπιταλιστικών δυνάμεων με το βλέμμα στον έλεγχο των αγορών, την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών.

Δεν θα πληρώσουμε εμείς τις ματωμένες μπίζνες, τους εμπορικούς και τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους των καπιταλιστών. Αυτό το σάπιο σύστημα, το κράτος των λίγων και οι διεθνείς συμμαχίες των ιμπεριαλιστών είναι εχθρικά για το λαό. Δεν αλλάζουν, δεν αποκτούν ανθρώπινο πρόσωπο.

**Καμία θυσία για την πλουτοκρατία. Όσες θυσίες απαιτούνται θα τις καταθέσουμε μόνο για να γυρίσει ο τροχός της ιστορίας προς τα μπρος. Για έναν κόσμο και μια κοινωνία χωρίς καπιταλιστική εκμετάλλευση.**

Τον όρκο ζωής που έχουμε δώσει απέναντι στους επώνυμους και ανώνυμους ήρωες της τάξης μας, που έχασαν τη ζωή τους, βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, κυνηγηθήκαν αλλά δεν λιγοψύχησαν, δεν παραιτήθηκαν, δεν συμβιβάστηκαν και μέχρι τέλους έδωσαν τα πάντα στον πιο μεγάλο σκοπό της τάξης μας, την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, τον επιβεβαιώνουμε με τον καθημερινό μας αγώνα, με την πίστη μας ότι η εργατική τάξη θα βάλει την τελική σφραγίδα στον πόλεμο με την εξουσία του κεφαλαίου.

Οι μεγάλες απεργιακές μάχες του προηγούμενου διαστήματος, τα εκατομμύρια λαού που βρεθήκαν στους δρόμους του αγώνα, είναι η ζωντανή απόδειξη ότι όλα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα όταν το θελήσει ο λαός!

**Συνεχίζουμε τον αγώνα. Όλοι στις Πρωτομαγιάτικες απεργιακές συγκεντρώσεις των σωματείων μας σε όλη τη χώρα.**

**ΖΗΤΩ η Εργατική Πρωτομαγιά!**

**ΖΗΤΩ η πάλη των εργατών όλου του κόσμου για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο!**