

# ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

## **Συνάδελφοι Έργατοὺπάλληλοι,**

Πέρασαν 43 χρόνια από τη 1η Σεπτέμβρη 1939, μέρα που ο Γερμανικός φασισμός έριξε την ανθρωπότητα στον πιο καταστροφικό πόλεμο, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

Οι λαοί της Εύρώπης και όλου του κόσμου, θυμούνται με φρίκη και ντροπιασμό τα έγκλήματα του φασισμού, το Ναγκασάκι και τη Χιροσίμα, τα 50 εκατομμύρια νεκρούς, τις άνυπολόγιστες ύλικές καταστροφές και το πισωγύρισμα του πολιτισμού σαν τον πιο φοβερό άπολογισμό που γνώρισε η ανθρωπότητα.

Σήμερα, 43 χρόνια μετά την έναρξη του Β' Παγκοσμίου πολέμου, ο διεθνής ιμπεριαλισμός, ιδιαίτερα ο Αμερικάνικος, επιβάλλει ένα νέο ξέφρενο κινήγι έξοπλισμών ρίχνοντας νέα βάρη στις πλάτες των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα ή άνεργία παίρνει τρομακτικές διαστάσεις. Οι κοινωνικές παροχές, συντάξεις, υγεία, κατοικία, παιδεία βρίσκονται σε άπαραδέκτα χαμηλά επίπεδα.

Οι Ίμπεριαλιστές των ΗΠΑ εξαπολύουν καθημερινά νέες άπειλές πολέμου κατά των λαών. Αυτοί σχεδιάζουν και υποκινούν τα έγκλήματα του Ίσραήλ ενάντια στον ήρωικό Παλαιστινιακό και Λιθανικό λαό.

Σ' αυτές τις κρίσιμες ώρες γίνεται πιο επιτακτική ή ανάγκη να αποκρουστούν τα σχέδια των Ίμπεριαλιστών, για άποφασιστική υπεράσπιση της ειρήνης, το όριστικό διώξιμο των βάσεων του θανάτου από τη χώρα μας, για να μη εγκατασταθούν οι πυραυλοι ΠΕΡΣΙΓΚ και ΚΡΟΤΖ στην Εύρώπη, για άπύραυλη Βαλκανική για να φύγει ή χώρα μας από το ΝΑΤΟ.

Η 1η Σεπτέμβρη ήμέρα διεθνής πάλης της εργατικής τάξης, ενάντια στο πόλεμο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, και όλοι οι εργαζόμενοι με όμιλίες στους τόπους δουλειάς, με ψηφίσματα και κάθε είδους έκδηλώσεις θα έντείνουν την πάλη τους για την ύφεση και την Ειρήνη.

**Οί συνδικαλιστικές οργανώσεις που υπογράφουν, τη διακήρυξη αυτή καλοούν τους εργαζόμενους να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση στη πλατεία Δημαρχείου την ΤΕΤΑΡΤΗ 1-9-82 στις 7,30 μ.μ. Για να έκδηλώσουμε τη θέλησή μας να άγωνιστούμε για την ειρήνη, για να μη γίνει ποτέ πια πόλεμος.**

Για να μειωθούν οι στρατιωτικές δαπάνες και να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής των εργαζομένων, οι κοινωνικές παροχές, να καταπολεμηθεί ή άνεργία.

Να φύγουν οι ξένες στρατιωτικές βάσεις και τα πυρηνικά όπλα από τη χώρα μας.

Να σταματήσει το κινήγι των έξοπλισμών που επιβάλλει ο Ίμπεριαλισμός.

Άθήνα 28)8)82

**ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ : ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΟΛ) ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΙΚΑ-ΟΚΑ)  
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ (ΟΜΕ), ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ (ΟΣΝΙΕ), ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ  
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΠΕΜΕΝ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΕΡΓΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ**