

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

& ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2003

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγώνας ταξικός Για σχολείο των σύγχρονων αναγκών

Εμπαιγμός για την εργατική οικογένεια είναι οι πρόσφατες και σε «υψηλούς» προεκλογικούς τόνους, κυβερνητικές εξαγγελίες για «κοσμογονία» στην εκπαίδευση.

Η διαρκώς υποβαθμιζόμενη, ακριβότερη, όποι και περισσότερο προσαρμοζόμενη στις ανάγκες του κεφαλαίου εκπαίδευση, είναι αυτό που γνωρίζουν οι παικές οικογένειες, που δεν πρέπει να εξαπατώνται διαρκώς, από τις καλά οργανωμένες επιχειρήσεις εξαπάτησής τους, από τα «πακέτα» ...κοινωνικής ελεημοσύνης που χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση σαν μοχλός για την υφαρπαγή της ψήφου τους.

Η κυβέρνηση μιλάει για «κοσμογονία» στην εκπαίδευση, τη στιγμή που όλοι γνωρίζουν ότι το μεγαλύτερο ποσό από τον οικογενειακό προϋπολογισμό πηγαίνει στην παραπαιδεία, ότι ο μεγάλος αριθμός των μαθητών που απορρίπτονται και εγκαταλείπουν το Λύκειο αποτελεί πραγματικό πογκρόμ έξωσης των μαθητών από τα σχολεία, ότι η ταξική επιλογή των κυβερνητικών μέτρων για τη μόρφωση κλείνει κάθε πόρτα εισόδου των παιδιών των εργαζομένων σ' αυτή.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα της κυβερνητικής αντιεκπαιδευτικής πολιτικής, που με γνώμονα τη διαβότη ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου αποβάλλει από το σχολείο τις αξίες της συλλογικότητας, της αγωνιστικότητας, της αλληλεγγύης και τις άπλετες ανθρωπιστικές αξίες. Πρόκειται για μια πολιτική που καθαγάζει και επιβάλλει ευρωενωσιακές **απαξίες** του λεγόμενου ευρωπαίου πολίτη, του ατομικισμού, της συναίνεσης, της υποταγής, του ραγιαδισμού.

Στο ίδιο μοτίβο, της πιο ξεδιάντροπης προπαγάνδας και παραπλάνησης κινείται και η ΝΔ, στα πλαίσια της προεκλογικής σκακιέρας. Ενώ



δηλώνει ότι το ΠΑΣΟΚ την αντιγράφει όχι μόνο επί της ουσίας της πολιτικής, αλλά και «επικοινωνιακά» το κατηγορεί για το ότι η Ελλάδα είναι τελευταία στις κρατικές δαπάνες για την παιδεία, υγεία, ή ότι ένα στα πέντε νοικοκυριά ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Η αθλητική είναι μία, σε όποιους ρυθμούς και να κινούνται οι προπαγανδιστικοί μυχανισμοί ΠΑΣΟΚ, ΝΔ δεν μπορούν να κρύψουν, ότι πρόθεσή τους είναι να κτυπήσουν και να διαλύσουν ότι απόμεινε από τη δημόσια δωρεάν παιδεία και να απαλλάξουν το κράτος από την υποχρέωσή του να παρέχει οιλοκληρωμένη μόρφωση. Δεν μπορούν να κρύψουν τον απώτερο στόχο τους για πλήρη ιδιωτικοποίηση, εμπορευματοποίηση της γνώσης.

Τα κόμματα του κεφαλαίου κάνουν ότι μπορούν για μια εκπαίδευση στα μέτρα των δικών τους επιδιώξεων, για τη διαιώνιση του συστήματος και της κυριαρχίας του. Θα ήταν επομένως αφέπεια να περίμενε κάποιος από αυτά τα κόμματα να προσπαθήσουν ν' απλάξουν το εκπαιδευτικό σύστημα με στόχο τη δημιουργία ενός ανθρώπου ικανού να εντοπίζει και να αντιπαθεύει εκείνους που υπονομεύουν τα συμφέροντά του.

Η εργατική τάξη, οι λαϊκές δυνάμεις που αποτελούμε τον πρώτο στόχο της αντιπλαισίου πολιτικής, έχουμε υποχρέωση να αντιτάξουμε αγωνιστικά τείχη και να υπερασπίσουμε το δημόσιο δωρεάν σχολείο, να υπερασπίσουμε το δικαίωμα των παιδιών μας στη μόρφωση.

Η καταδίκη των πολιτικών κομμάτων ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, που διαφθείρουν συνειδήσεις, συντηρούν και αναπαράγουν όλο το μυχανισμό της σήψης και της διαφθοράς, που υπηρετούν την πολιτική του κεφαλαίου, που θέλει τα παιδιά αμόρφωτα και από τα 15 χωρένα στα γκέτο των κεφαλαιοκρατών, εργάτες στους ρυθμούς της πιο απάνθρωπης εκμετάλλησης, μπορεί να σηματοδοτήσει νέες πολιτικές εξεπλήξεις. Στα πλαίσια αυτά μπορούν να διαμορφωθούν οι όροι που θα φέρουν την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα στο προσκόνιο αυτών των εξεπλήξεων και ν' αποκτήσουν οι αγώνες μας μια άλλη δυναμική και προοπτική. Η διεκδίκηση παιδείας που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον αγώνα για ριζικές, φιλοδαίκες αλλαγές στο επίπεδο της οικονομίας και της εξουσίας.

Στην κατεύθυνση αυτή διεκδικούμε:

- Πλήρη κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών αναγκών από τον κρατικό προϋπολογισμό.
- Κάταργηση κάθε μορφής ιδιωτικής εκπαίδευσης.
- Ενιαίο 12χρονο υποχρεωτικό σχολείο για όλους.
- Ριζική αλλαγή στο περιεχόμενο (αναλυτικά προγράμματα, βιβλία) και στη λειτουργία του σχολείου.
- Ενιαία πραγματική Ανώτατη Εκπαίδευση. Έρευνα στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών.
- Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία.
- Άδειες με αποδοχές για τους εργαζόμενους μαθητές - σπουδαστές στις εξετάσεις.
- Δημόσια - Δωρεάν Επαγγελματική Εκπαίδευση μετά το Λύκειο.
- Κατάργηση των διδάκτρων στα IEK.
- Δωρεάν στέγαση και σίτιση για τους φοιτητές, σπουδαστές ή ανάπογη οικονομική στήριξη για τα παιδιά των εργατικών - λαϊκών οικογενειών.
- Ειδικά μέτρα ενίσχυσης της μαθησιακής λειτουργίας των απλοδαπών μαθητών καθώς και μέτρα για τη γνωριμία τους με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά τους.