

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ**

ΑΘΗΝΑ, 17.07.1999

Πριν μερικά χρόνια και συγκεκριμένα μετά την ανατροπή των σοσιαλιστικών καθεστώτων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης οι συνεπείς αντιϊμπεριαλιστικές δυνάμεις στην χώρα μας, αλλά και παγκόσμια προειδοποιούσαν ότι ο πόλεμος με την οποιαδήποτε εκδοχή του (ψυχρός ή θερμός) κάθε άλλο παρά θα ανήκουν στο παρελθόν, όπως και στο παρελθόν δεν θα ανήκει και ο Νατοϊκός συνασπισμός.

Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στον Κόλπο το 1991, το ξέσπασμα ενός άλλου ιμπεριαλιστικού πολέμου αυτή τη φορά στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Βοσνία, πόλεμο που διεξήγαγε το ΝΑΤΟ και κατέληξε στη συμφωνία ΝΤΕΪΤΟΝ, συμφωνία που οι αντιϊμπεριαλιστικές δυνάμεις θεώρησαν προϊόν τρομοκρατίας και τόνισαν ότι σε καμμία περίπτωση δεν επρόκειτο να φέρει μόνιμη και δίκαιη ειρήνη στην περιοχή και τελευταία ο βάρβαρος ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Γιουγκοσλαβία με πρωταγωνιστή πάλι το ΝΑΤΟ που είχε σαν αποτέλεσμα την κατάληψη του Κοσυφοπεδίου ήρθαν να επιβεβαιώσουν τις φλειρηνικές αντιϊμπεριαλιστικές δυνάμεις, ήρθαν κυρίως να επιβεβαιώσουν ότι η φύση του ιμπεριαλισμού δεν άλλαξε, δεν αλλάζει, η επεκτατική καταστροφική του φρενίτιδα γίνεται πιο άγρια όσο αντιλαμβάνεται ότι είναι η μόνη πηγή ζωής που του απομένει.

Ορισμένοι σήμερα προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τους λαούς να καλλιεργήσουν τον εφησυχασμό και την επανάπαυση.

Θεωρούμε ότι ο πόλεμος για το μοίρασμα των αγορών και των σφαιρών επιρροής ανάμεσα στους ιμπεριαλιστές, ο πόλεμος για την πλήρη υποταγή των λαών μόλις άρχισε, η λυσσαλέα επίθεση των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων για την δημιουργία προτεκτοράτων και προγεφυρωμάτων θα γίνει ακόμη πιο έντονη, θα πάρει πιο κτηνώδη χαρακτηριστικά.

Βασικός τους στόχος είναι η άλωση των εδαφών (της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της Κίνας) και βέβαια αυτό δε θα γίνει χωρίς την αντίσταση των λαών, δε θα γίνει χωρίς εκατόμβες αθώων θυμάτων.

Ο πόλεμος ενάντια στην Γιουγκοσλαβία αποκάλυψε πιο ωμά και κυνικά το φρικαλέο πρόσωπο της νέας τάξης πραγμάτων.

Οι σφαγές αμάχων, η καταστροφή του παραγωγικού ιστού της χώρας ο βομβαρδισμός σχολείων, νοσοκομείων, βρεφοκομείων, η χρησιμοποίηση απαγορευμένων χημικών και βιολογικών όπλων αποτέλεσαν τα επίσημα εγκαίνια του νέου στρατηγικού δόγματος του ΝΑΤΟ.

Ο ηρωϊκός Γιουγκοσλαβικός λαός με τα χιλιάδες θύματα της Νατοϊκής θηριωδίας έδωσε ένα μάθημα αξιοπρέπειας αντιστεκόμενος για 78 ημέρες.

Οι θυσίες του Γιουγκοσλάβικου λαού είμαστε βαθειά πεπεισμένοι ότι δεν θα πάνε χαμένες, θα δώσουν δύναμη και μεγαλύτερο πείσμα στους λαούς, στον αγώνα τους κατά του ιμπεριαλισμού.

Συνάδελφοι,

Οι λαοί όλου του κόσμου δέχονται μια ολομέτωπη και ποικιλότροπη επίθεση (οικονομική, πολιτική, στρατιωτική) που έχει σαν απώτερο στόχο την υποταγή τους στα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών .

Οι κοινωνικές ανισότητες σήμερα σε ολόκληρο τον πλανήτη είναι πρωτόγνωρες.

Όλο και περισσότερος πλούτος συγκεντρώνεται στα χέρια της οικονομικής ολιγαρχίας, όλο και μεγαλύτερη φτώχεια στους εργαζόμενους και στα πλατειά λαϊκά στρώματα..

Τα συμφέροντα αυτής της παγκόσμιας ολιγαρχίας έρχεται να διαφυλάξει και να προωθήσει η νέα ιμπεριαλιστική τάξη.

Για να τα διατηρήσει, αλλά και για να τα διευρύνει, δημιουργεί κρίσεις, επεμβαίνει, εξαπολύει πολέμους.

Στον βρώμικο αγώνα για το ποιός θα κυριαρχήσει, ποιός θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι από τις αγορές, δεν διστάζουν να μακελεύουν τους λαούς και μετέπειτα να εμφανίζονται σαν ειρηνευτές.

Ολοένα και πιο καθαρά οι εργαζόμενοι, οι λαοί, βλέπουν αυτές τις πλευρές, βλέπουν πως δεν υπάρχουν τυχαίοι ή παράλογοι πόλεμοι, πως πίσω τους κρύβονται συμφέροντα, πως ο νόμος του κέρδους σαν βασικός νόμος του κέρδους του καπιταλιστικού συστήματος είναι η κινητήρια δύναμη για την προετοιμασία και εξαπόλυση πολέμου.

Συνάδελφοι,

Σήμερα η οργάνωσή μας όταν αναφέρεται στο ΝΑΤΟ διακηρύσσουμε με έμφαση ότι αποτελεί την μεγαλύτερη απειλή που θα αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα στον επόμενο αιώνα.

Προσεγγίζοντας στο σύντομο χρόνο μιας παρέμβασης θα διακρίναμε την ιστορία της εξέλιξης αυτού του ιμπεριαλιστικού οργανισμού σε δύο περιόδους, στην περίοδο από την ίδρυσή του (1949) μέχρι το 1991 και στην μετέπειτα από το 1991 μέχρι σήμερα περίοδο.

Η πρώτη περίοδος ουσιαστικά ξεκινά στο τέλος του β' παγκόσμιου πολέμου.

Η αντιφασιστική νίκη των λαών συνοδεύεται με κτυπήματα στον ίδιο τον ιμπεριαλισμό.

Η Σοβιετική Ένωση, που σήκωσε το κύριο βάρος του πολέμου, γίνεται για τους λαούς σύμβολο, δύναμη που τους ωθεί σ' αυτό που η ίδια οικοδομεί, τον σοσιαλισμό.

Ο ιμπεριαλισμός βλέποντας ότι χάνει έδαφος, ότι αλλάζουν οι συσχετισμοί σε βάρος του ιδρύει το ΝΑΤΟ με στόχο να ανακόψει την πορεία της κοινωνικής απελευθέρωσης των λαών.

Είναι φανερό ότι το ΝΑΤΟ κάτω από την πολιτική και στρατιωτική ηγεμονία των ΗΠΑ ιδρύθηκε για να στηρίζει τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών στην Ευρώπη, στον πλανήτη γενικότερα.

Ως πρόσχημα της ίδρυσης του ΝΑΤΟ χρησιμοποιήθηκε η ανάγκη για την αντιμετώπιση της δήθεν "σοβιετικής απειλής" ενώ ο πραγματικός λόγος ήταν η υλοποίηση των σχεδίων του για ανάκτηση του χαμένου από τους ιμπεριαλιστές εδάφους κατά το β' παγκόσμιο πόλεμο.

Το ότι τα σχέδιά τους δεν υλοποιόντουσαν, όπως στην πρόσφατη περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας οφείλεται καθαρά στον συσχετισμό των δυνάμεων της εποχής που αναφερόμαστε.

Η δεύτερη περίοδος ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του '90 μετά την ανατροπή στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την σημαντική αλλαγή του παγκοσμίου συσχετισμού δυνάμεων, που αυτά τα γεγονότα επέφεραν σε βάρος των λαών.

Το ΝΑΤΟ στις νέες συνθήκες αντί να διαλυθεί, όπως θα έπρεπε να συμβεί, αν πίστευε κανείς ότι σκοπός της ύπαρξής του ήταν η αντιμετώπιση της "σοβιετικής απειλής", με λυμένα τα χέρια πλέον προχωρά στους βασικούς σκοπούς που τέθηκαν κατά την πρώτη περίοδο ίδρυσής του.

Νέες αγορές, εδάφη και σφαίρες επιρροής που προέκυψαν από τις αλλαγές του Ευρωπαϊκού χάρτη, πρέπει να μοιραστούν.

Η ανατροπή των σοσιαλιστικών καθεστώτων επιφέρει και την όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά κέντρα των ΗΠΑ και της ΕΕ όσο και ανάμεσα σε ισχυρές χώρες (κυρίως Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία).

Επίκεντρο των αντιπαραθέσεων τους είναι η γηραιά Ήπειρος την οποία οι ΗΠΑ σε καμιά περίπτωση δεν θέλουν να εγκαταλείψουν.

Η πρόσφατη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ για τα 50 χρόνια του τον περασμένο Απρίλη στην Ουάσιγκτον σηματοδοτεί τον ρόλο που οι ιμπεριαλιστές του προορίζουν να παίξει τον 21ο αιώνα.

Το νέο στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ ανατρέπει βασικές αρχές και κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Επιστρέφει τις διεθνείς σχέσεις πολλά χρόνια πίσω, ενταφιάζει και τυπικά τον ΟΗΕ.

Το νέο στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ ήρθε να επικυρώσει μετά το 1990-91 και να θεσμοθετήσει την νέα στρατηγική του σύμφωνα με την οποία μπορεί να επεμβαίνει παντού όπου εκτιμά ότι υπάρχει κρίση και μάλιστα χωρίς την άδεια, απόφαση ή έγκριση του ΟΗΕ.

Στην Ουάσιγκτον το ΝΑΤΟ για πρώτη φορά διακήρυξε ανοικτά ότι στα πλαίσια της "συλλογικής άμυνας και ασφάλειας" θα μπορεί να επεμβαίνει πολιτικοστρατιωτικά και μέσα, αλλά και έξω από τον Ευρωατλαντικό χώρο.

Τέτοιες κρίσεις μπορεί να θεωρηθούν από το ΝΑΤΟ οι "εθνικές και θρησκευτικές έριδες", η "πολιτική αταξία", ο "οικονομικός μαρασμός", οι "παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων" δηλαδή πρακτικά για τα πάντα δικαιολογείται Νατοϊκή επέμβαση.

Πρόκειται δηλαδή για την πιο βίαιη και αδίστακτη προσπάθεια επιβολής της παγκόσμιας στρατιωτικής δικτατορίας των πολυεθνικών επιχειρήσεων του μεγάλου κεφαλαίου με όργανο το ΝΑΤΟ, το οποίο θα μπορεί να επιτίθεται σε χώρες και λαούς που αντιστέκονται καταπατώντας κάθε έννοια διεθνούς νομιμότητας.

Τι ακριβώς σημαίνει νέα στρατηγική του ΝΑΤΟ ολοκληρωμένα σχεδόν εκδηλώθηκε στη Γιουγκοσλαβία από την επέμβαση στη Βοσνία μέχρι σήμερα, από το ΝΤΕΪΤΟΝ ως το ΡΑΜΠΟΥΓΙΕ και το Κόσοβο.

Συγκεκριμένα:

- * Δημιουργία κρίσης. Σύνηθες πρόσχημα τα μειονοτικά προβλήματα.
- * Εξαπόλυση προπαγάνδας για την διαμόρφωση και χειραγώγηση της κοινής γνώμης.
- * Επέμβαση εν ονόματι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
- * Πόλεμος.
- * Επιβολή "Ειρήνης" με την υπογραφή κάποιας συνθήκης με το πιστόλι στον κρόταφο του Σέρβικου λαού.
- * Εισβολή - κατοχή, διαμόρφωση Νατοϊκού προτεκτοράτου.

Ο πόλεμος κατά της Γιουγκοσλαβίας έριξε μαζικά τις αυταπάτες για τον ρόλο του ΝΑΤΟ, ταυτόχρονα όμως έριξε και την μάσκα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΕΕ δεν σύρθηκε, ούτε παρασύρθηκε σε έναν πόλεμο που εξαπόλυσαν οι ΗΠΑ. Από κοινού κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ αποφάσισαν τον πόλεμο και επομένως η ΕΕ είναι γενεσιουργός αιτία του πολέμου.

Η ενιαία στάση των κυβερνήσεων της ΕΕ απέδειξε ότι έχουν κοινή εξωτερική πολιτική. Μαζί οικοδομούν την επιθετική ιμπεριαλιστική Ευρώπη των πολυεθνικών, του πολέμου, της φτώχειας και της κοινωνικής αδικίας.

Συνάδελφοι,

Κατά την διάρκεια του βρώμικου πολέμου ενάντια στον λαό της Γιουγκοσλαβίας η οργάνωσή μας, τα Συνδικάτα της δύναμής της, η

συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου έκφρασε με κάθε τρόπο την ενεργή του στήριξη στον περήφανο αγώνα του Γιουγκοσλαβικού λαού.

Στις 22 ως 25 Απρίλη με πρωτοβουλία της οργάνωσής μας πραγματοποιήθηκε αποστολή διεθνιστικής Αλληλεγγύης στο Βελιγράδι.

Κατά την διάρκεια της αποστολής μας, ενώσαμε την φωνή μας με την φωνή αυτού του περήφανου λαού, είδαμε από κοντά τις καταστροφές που του προξένησε η κτηνωδία του Ιμπεριαλισμού, είδαμε τα κατεστραμμένα χωριά, τα καμμένα σχολεία και νοσοκομεία, τα ρημαγμένα από τους βομβαρδισμούς εργοστάσια.

Επί 77 μέρες, με βόμβες ουρανίου, ναπάλμ, βομβάρδισαν και δολοφόνησαν πάνω από 5.000 αμάχους.

Εκατοντάδες νοσοκομεία, εργοστάσια, σχολεία, δημόσια κτίρια, σπίτια βομβαρδίστηκαν και καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Κατέστρεψαν το 70% των οδικών και το 50% των σιδηροδρομικών γραμμών. Το 35% της Σερβίας παρέμεινε χωρίς ηλεκτροδότηση.

Η βιομηχανική παραγωγή της Σερβίας μειώθηκε κατά 45%. Η οικονομική καταστροφή ξεπερνά τα 100 δις δολάρια.. Εξακόσιες χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους.

Το περιβάλλον, το έδαφος, το νερό, σοδειές μολύνθηκαν ανεπανόρθωτα.

Του υποσχθήκαμε ότι η αλληλεγγύη μας, η συμπαράσταση θα έχει συνέχεια και θα εκφραστεί με κάθε τρόπο.

Η ενεργή συμπαράσταση και αλληλεγγύη στο Γιουγκοσλάβικο λαό δεν ήταν και δεν είναι προνόμιο του κλάδου μας, το 97% του λαού μας έχει εκφραστεί ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στις ΗΠΑ και στο στρατιωτικό τους βραχίονα το ΝΑΤΟ, παρά το ότι η ελληνική κυβέρνηση πρόσφερε "γην και ύδωρ" στους Νατοϊκούς δολοφόνους, έβαλε την σφραγίδα της για τους βομβαρδισμούς, έκανε τη χώρα μας ορμητήριο των σταυρωτήδων του Γιουγκοσλάβικου λαού, έστειλε έλληνες φαντάρους στη Γιουγκοσλαβία για να πάρει ενεργό μέρος στα ιμπεριαλιστικά σχέδια στην περιοχή.

Οι αγώνες των εργαζομένων, του λαού και της νεολαίας μας στο πλευρό του λαού της Γιουγκοσλαβίας, που σήμερα βρίσκεται υπό Νατοϊκή κατοχή και απειλείται με νέους κινδύνους από τις λεγόμενες ειρηνευτικές δυνάμεις και το αποκαλούμενο σύμφωνο σταθερότητας στα Βαλκάνια, που αποβλέπει στη ληστεία των λαών και την πλήρη χειραγωγήσή τους, θα συνεχιστούν ασταμάτητα, πρέπει να συνεχιστούν, παρά την κλιμακούμενη κρατική βία ενάντια στους διαδηλωτές.

Η ονομαζόμενη ειρηνευτική συμφωνία κατοχής, που επιβλήθηκε με την Νατοϊκή τρομοκρατία, δεν σταμάτησε τον πόλεμο. Όπως η συνθήκη του ΝΤΕΪΤΟΝ αποτέλεσε προσωρινό διάλλειμα το ίδιο ισχύει και τώρα. Ο νέος διαμελισμός της Γιουγκοσλαβίας, η διευθέτηση των προβλημάτων

των Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής με Νατοϊκό τρόπο, ο ανταγωνισμός των ιμπεριαλιστών για το μίρασμα των αγορών θα προκαλέσουν νέες εντάσεις, νέες επεμβάσεις, νέους πολέμους.

Από την ύπαρξη και δράση του ΝΑΤΟ μόνο νέες συμφορές μπορούν να περιμένουν οι λαοί.

Η συσπείρωση στο αντιπολεμικό, αντιϊμπεριαλιστικό κίνημα ειρήνης όλων εκείνων που αντιτάσσονται στη Νατοϊκή τάξη, όσων απορρίπτουν την υποτέλεια και υποταγή στον Ευρωατλαντικό φασισμό, όσων αρνούνται την υποδούλωση της ανθρωπότητας είναι το μεγάλο κάλεσμα που πηγάζει σήμερα από τις αγωνίες και τις απαιτήσεις των καιρών.

Συνάδελφοι, Συνάδελφε από την γειτονική Αλβανία,

Η Ομοσπονδία μας έχει επανειλημμένα απευθυνθεί στους Αλβανούς οικονομικούς μετανάστες με στόχο την κοινή δράση για την προστασία κατακτήσεων και δικαιωμάτων για καλύτερα μεροκάματα, σε κοινή δράση ενάντια στον ρατσισμό και την ξενοφοβία.

Στη διάρκεια του ιμπεριαλιστικού πολέμου ενάντια στη Γιουγκοσλαβία απευθυνθήκαμε στους συμπατριώτες σας με την παρακάτω ανακοίνωση :

"Συνάδελφοι,

Απευθυνόμαστε σε σας, που σας θεωρούμε τμήμα της εργατικής τάξης της χώρας μας και σας καλούμε σε κοινό αγώνα για να αποτρέψουμε τον καταστροφικό πόλεμο που απειλεί με αφανισμό τους λαούς των Βαλκανίων.

Συνάδελφοι,

Οι Βαλκανικοί λαοί δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Τα όποια προβλήματα και οι όποιες αδικίες του παρελθόντος μπορούν να λυθούν, και θα λυθούν, μόνο κάτω από την πίεση των κοινωνικών κινημάτων και την ειρηνική συνεργασία των λαών. Σήμερα όμως έχουμε υποχρέωση να αντιπαρατεθούμε ενωμένοι στους Αμερικανονατοϊκούς δολοφόνους που σπέρνουν τη φρίκη και το θάνατο στη γειτονική μας Γιουγκοσλαβία.

Γνωρίζουμε τις αγωνίες σας για το σήμερα και το αύριο των συμπατριωτών σας στο Κόσοβο, τις αγωνίες σας για το σήμερα και το αύριο της πατρίδας σας, το καθημερινό σας άγχος για την επιβίωσή σας στη χώρα μας, όπως γνωρίζουμε ότι αυτοί που υποκινούν σήμερα και υποθάλπτουν τους εθνικισμούς, τις εμφύλιες διαμάχες, αυτοί που πνίγουν στο αίμα τους λαούς για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους και υποκριτικά και προκλητικά παρουσιάζονται ως ειρηνοποιοί είναι οι αίτιοι που σήμερα οι λαοί των Βαλκανίων βρίσκονται μπροστά στη

Φρίκη του πολέμου, της πλήρους καταστροφής, της καθολικής ερήμωσης και πλήρους δυστυχίας.

Συνάδελφοι,

Ο αληθινός πατριωτισμός σήμερα και για σας και για μας και για όλους τους λαούς απαιτεί Αγώνα για την Ειρήνη στα Βαλκάνια, για την παγκόσμια Ειρήνη και σε αυτό το στόχο πρέπει όλοι να συστρατευθούμε. Αυτός ο στόχος σαν γιγάντιος ακατανίκητος μαγνήτης πρέπει να τραβήξει όλους μας σήμερα, γιατί αύριο θα είναι αργά.

Το μήνυμα που σήμερα οι Έλληνες, Αλβανοί, Τούρκοι, Γιουγκοσλάβοι, όλοι οι εργάτες του κόσμου πρέπει να στείλουμε στα ιμπεριαλιστικά κτήνη είναι :

"ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ
ΑΔΙΚΙΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ"
"Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΡΘΒΕΙ
ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΛΩΝ ΒΟΜΒΩΝ ΠΟΥ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
ΤΩΝ ΑΜΡΙΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ"

Συνάδελφοι,

Σας καλούμε σε κοινό αγώνα για να σταματήσουμε το αιματοκύλισμα των λαών στην περιοχή μας, για να βάλουμε φραγμό στα σχέδια των ιμπεριαλιστών, για να επιβάλλουμε την Ειρήνη στα Βαλκάνια.

Σας καλούμε σε κοινό αγώνα, ώστε αύριο οι πόλεμοι, η φτώχεια και δυστυχία, ο αναγκαστικός ξεριζωμός από τη χώρα σας να αποτελούν μνήμες ενός πικρού παρελθόντος.

**ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ Η ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ.**

**ΕΞΩ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝΑΤΟΪΚΟΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ**

**ΖΗΤΩ Ο ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ**

Συνάδελφοι,

Σε όλες σχεδόν τις χώρες υπάρχουν αναγνωρισμένες ή μη μειονότητες, για να συμβιβάγουν αρμονικά οι μειονότητες με τον υπόλοιπο πληθυσμό

πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους άλλους πολίτες της χώρας που ζούν και εργάζονται σε όλες τους τομείς της δημόσιας ζωής, στην οικονομία, τη δικαιοσύνη, την παιδεία, την υγεία. Παρότι πολλά Συντάγματα και νόμοι δίνουν ίσα δικαιώματα στην πράξη αυτό δεν συμβαίνει, οπότε αρχίζουν οι προστριβές και τα προβλήματα, αναπτύσσεται ο ρατσισμός και η ξενοφοβία.

Εμείς υποστηρίζουμε ίσα δικαιώματα για τις μειονότητες κάθε κράτους που να μη γράφονται μόνο στους νόμους, αλλά και να ανταποκρίνονται και στην πράξη. Το θέμα της ανεξαρτησίας μέχρι την πλήρη απόσχιση δεν το στηρίζουμε, διότι τα μικρά κράτη που δημιουργούνται γίνονται προτεκτοράτα των μεγάλων δυνάμεων.

Η αναφορά και η θέση μας σε ότι αφορά τις μειονότητες σε καμιά περίπτωση δεν συνδέεται με το πρόσχημα που χρησιμοποίησαν οι Νατοϊκοί για να βομβαρδίσουν τη Νέα Γιουγκοσλαβία (σταμάτημα της εθνοκάθαρσης όπως έλεγαν).

Κατά την διάρκεια των βομβαρδισμών, αλλά και σήμερα, απέδειξαν ότι αυτό που τους νοιάζει δεν είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά η άνευ όρων υποταγή ενός λαού που αμφισβητεί τους σύγχρονους κοσμοκράτορες και η επιβολή "δια της βίας" και "των όπλων" της νέας τάξης στα Βαλκάνια.

Συνάδελφοι,

Οι σημερινές συνθήκες που δείχνουν ότι ο πόλεμος όχι μόνο δεν σταμάτησε αλλά συνεχίζεται με την εισβολή χερσαίων δυνάμεων των Αμερικάνων και του NATO στο Κόσοβο, με την ταυτόχρονη αποχώρηση των Σέρβικων δυνάμεων, αλλά και η ανάδειξη εστιών πολέμου και σε άλλες χώρες του κόσμου όπως Ινδία, Πακιστάν,, Κουρδιστάν, Ιράκ, Κορέα, επιβάλλουν ως άμεσο κοινό στόχο πάλης των εργαζομένων, την οργάνωση του αγώνα κατά της Αμερικανονατοϊκής παρουσίας και δράσης των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και ανταγωνισμών που αναπτύσσονται. Οι λαοί λοιπόν των Βαλκανικών χωρών ιδιαίτερα όχι μόνο δεν έχουν συμφέρον αλλά απειλούνται ακόμη περισσότερο από την διεύρυνση του NATO στην περιοχή.

Η πάλη κατά της ένταξης στο NATO Βαλκανικών χωρών είναι προϋπόθεση για την ειρήνη, την εθνική ανεξαρτησία, το απαραβίαστο των συνόρων και την εδαφική ακεραιότητα των χωρών.

Οι εξελίξεις στη Βαλκανική εξαρτώνται από την ανάπτυξη της λαϊκής αντίστασης και δράσης στο εσωτερικό των Βαλκανικών χωρών, από τις αλλαγές συσχετισμών στις χώρες αυτές σε βάρος των αντιδραστικών δυνάμεων των κυβερνήσεων που υιοθετούν την οικονομική και πολιτική γραμμή των ιμπεριαλιστικών οργανισμών και την εξάρτηση - υποταγή σ' αυτούς.

Σήμερα το αντιϊμπεριαλιστικό, αντιπολεμικό κίνημα στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη σαν κύριο στοιχείο της δράσης του πιστεύουμε ότι πρέπει να έχει τον αγώνα ενάντια στα πυρηνικά όπλα και τους εξοπλισμούς, την απομάκρυνση των αμερικανονατοϊκών βάσεων και ξένων στρατευμάτων, την πάλη κατά του ανταγωνισμού των εξοπλισμών και των αυξημένων στρατιωτικών δαπανών που υπαγορεύονται από τις Νατοϊκές ανάγκες, τους ενδοϊμπεριαλιστικούς οργανισμούς.

Αναμφισβήτητα μια τέτοια αγωνιστική δράση που στην πρωτοπορεία της θα βρίσκεται η εργατική τάξη θα συμβάλει στη δημιουργία του αντίπαλου δέους του μεγάλου μετώπου των λαών που θα αντιμάχονται σήμερα και θα ανατρέψουν αύριο τη νέα ιμπεριαλιστική τάξη.

Συνάδελφοι,

Πιστεύουμε ότι εμείς σήμερα που βρισκόμαστε εκπροσωπώντας τις οργανώσεις μας και χιλιάδες εργαζόμενους μέσα από τη συζήτηση θα μπορέσουμε να καταλήξουμε κατ' αρχήν σε μία σταθερή επαφή μας και το κυριότερο σε κοινή δράση των οργανώσεων πάνω σε συγκεκριμένους στόχους. Σήμερα ίσως κρίνεται αναγκαίο οι στόχοι μας να έχουν προσανατολισμό την διαφύλαξη της ειρήνης στην περιοχή, στο άμεσο μέλλον όμως η από κοινού δράση μας θα πρέπει να αγκαλιάζει και όλο το φάσμα των εργασιακών μας σχέσεων. Η ανάγκη συγχρονισμένης πάλης για την διαφύλαξη κατακτήσεων και δικαιωμάτων πρέπει όλους να μας προβληματίσει.

Εμείς πιστεύουμε ότι στο μαύρο μέτωπο των πολυεθνικών, που σήμερα εξαπολύει την πιο βάρβαρη επίθεση ενάντια σε κατακτήσεις και δικαιώματά μας πρέπει να αντιτάξουμε το δικό μας μέτωπο.

Το "**Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε**", σήμερα είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε".