

Εισήγηση του Πάσουλα Γιάννη, προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελματιών, στην Διοίκηση της Ομοσπονδίας την 1^η Σεπτέμβρη 2007.

Οι εξελίξεις είναι τέτοιες που επιβάλλουν να συνεδριάσει το όργανο, να πάρει αποφάσεις, να προσανατολίσει την πάλη των οικοδόμων, γενικότερα την πάλη των εργαζομένων. Θα έλεγα ότι στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, πρόσφατα, κουβεντιάσαμε και η εισήγηση σε μεγάλο μέρος αναφερόταν ακριβώς σε αυτό το ζήτημα: το πώς η δράση της Ομοσπονδίας, των Συνδικάτων μας θα γίνει πιο αποτελεσματική, πως έγκαιρα και αποτελεσματικά θα παρεμβαίνουν στα γεγονότα, πως θα σχεδιάζουν έγκαιρα και με αποτελεσματικότητα τη δουλειά τους ούτως ώστε πραγματικά να αντεπεξέρχονται στις ανάγκες του κινήματος σήμερα.

Με την έννοια αυτή πρέπει να εκτιμήσουμε ότι η Ομοσπονδία, τα συνδικάτα μας παρακάτω πρέπει έγκαιρα να παίξουν ένα ρόλο ανεξάρτητα των εκλογών. Το γνωρίζω ότι οι πολλοί από εμάς και από αυτούς που λείπουν είναι πιθανώς υποψήφιοι σε διάφορα κόμματα, αυτό όμως σε τίποτα δεν εμποδίζει το να ανοίξουμε αυτά τα ζητήματα. Πολύ περισσότερο που είναι και τα γεγονότα τόσο έντονα. Έχει μια σημασία νομίζω καταρχήν εμείς σαν όργανο εδώ να κουβεντιάσουμε χωρίς να σημαίνει ότι θα γίνει καμιά μακροσκελή εισήγηση, σκεφτήκαμε αυτό το ζήτημα της καταστροφής που προέκυψε στην Πελοπόννησο, στην Εύβοια, Στην Πάρνηθα, στον Υμηττό, στην Κεφαλονιά, στην Ζάκυνθο και μια σειρά άλλες περιοχές. Γίνεται μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού από το βασικό ζήτημα που προκύπτει. Άλλοι βλέπουν φαντάσματα, άλλοι βλέπουν ξένες δυνάμεις, άλλοι βλέπουν Αλβανούς να βάζουν φωτιά, άλλοι βλέπουν αλεπούδες να βάζουν φωτιά, άλλοι τους φταίνε οι νοικοκυρές που ψήνουν το ψωμί και οι βοσκοί που θέλουν να κάνουν βοσκοτόπια κτλ.

Η αλήθεια όμως αγαπητοί συνάδελφοι, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι την φωτιά, το χέρι των εμπρηστών το σπλίζει πρώτα από όλα το νομικό πλαίσιο που υπάρχει σήμερα στην χώρα μας, νομικό πλαίσιο για το οποίο ευθύνονται και τα δύο μεγάλα κόμματα, το νομικό πλαίσιο που έχει να κάνει με τα δάση, την δασοπροστασία κτλ. Και βεβαίως η προσπάθεια που γίνεται για την αλλαγή χρήσης γης, την προσπάθεια που γίνεται σε τελευταία ανάλυση τα φιλέτα να χαριστούν στο μεγάλο κεφαλαίο προκειμένου να πολλαπλασιάσει τα κέρδη του. Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι που σπλίζουν το χέρι των εμπρηστών. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα δεν έχουν σβήσει καν οι πυρκαγιές και όμως έχουν δραστηριοποιηθεί διάφορες επιχειρήσεις και κυβερνητικά και αντιπολιτευτικά στελέχη που διαβλέπουν και προτείνουν την αλλαγή της χρήσης γης, μια άλλη ανάπτυξη στην περιοχή, ανάπτυξη η οποία θα υπηρετεί στην ουσία συμφέροντα του κεφαλαίου και όχι των εργαζομένων. Η ντόπια ανάπτυξη ή όποια άλλη θα γίνει προσωρινά μπορεί να δώσει ορισμένες θέσεις εργασίας, σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιους συναδέλφους κτλ όμως είναι φανερό ότι θα εκτοπίσει χιλιάδες εργαζόμενους, χιλιάδες αγρότες, χιλιάδες μικροεπαγγελματιοβιοτέχνες κτλ

Θα περάσουν και θα επιταχύνουν την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και μια σειρά, άλλα δεινά που θα βρουν τους εργαζόμενους. Δεν μπορούμε λοιπόν σε καμιά περίπτωση να ταυτιστούμε με τέτοιες αντιδραστικές αντιλήψεις θέσεις κτλ. Με την έννοια αυτή το εργατικό κίνημα, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, δεν έχει χρέος απλά να συμβάλλει ούτως ώστε να ξαναγίνουν οι κατοικίες σε αυτές τις περιοχές αλλά το κυρίαρχο που έχει να επιτελέσει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα είναι να προσανατολίσει την πάλη των εργαζομένων σε μια άλλη κατεύθυνση, κατεύθυνση δηλαδή όχι για το κεφάλαιο, αλλά ανάπτυξη για τους εργαζόμενους, ανάπτυξη για το λαό. Για να μην ξεριζωθούν πραγματικά ο κόσμος, οι εργαζόμενοι από αυτές τις περιοχές, για να μην ξεριζωθούν οι αγρότες, για να μην κλείσουν οι μικροβιοτέχνες, μικροεπιχειρήσεις για να μην ξενιτευτούν οι οικοδόμοι κτλ Αυτά νομίζω είναι βασικά ζητήματα που πρέπει να τα δούμε.

Επίσης είναι βασικό ζήτημα να κουβεντιάσουμε αυτό που λέγεται έξω «δεν υπάρχει κράτος» και άλλοι επιμένουν ότι «υπάρχει κράτος». «Δεν παίρνονται μέτρα, που είναι το κράτος» λέει το ΠΑΣΟΚ. «Εδώ είμαστε» λέει η Νέα Δημοκρατία και πάει λέγοντας. Το θέμα είναι συνάδελφοι ότι κράτος υπάρχει όταν πρέπει να πάρει αντιδραστικά μέτρα, όταν πρέπει να ψηφίσει Νόμους, όταν θα πρέπει να στήσει τους κατασταλτικούς μηχανισμούς, ενάντια στους εργαζόμενους, όταν θα πρέπει να πάρει αποφάσεις, να ψηφίσει Νόμους ενάντια στο Λαϊκό κίνημα, να ψηφίσει Νόμους που ανατρέπουν τις εργασιακές σχέσεις που ανατρέπουν την κοινωνική ασφάλιση και μια σειρά άλλα πράγματα, όταν παίρνει αποφάσεις και διαθέτει τρισεκατομμύρια για να αγοράζει αεροπλάνα, για να υπηρετήσει σκοπούς του ΝΑΤΟ κτλ. Για να στείλει στρατό είτε στο Αφγανιστάν, είτε στο Ιράκ είτε αλλού όπου διατάζουν τα μεγάλα τους αφεντικά. Όταν πρέπει όμως να πάρει μέτρα λαϊκά τότε δεν υπάρχει κράτος. Τότε είναι λιγότερο το κράτος. Όταν πρέπει να πάρει μέτρα δασοπροστασίας, όταν θα πρέπει να πάρει μέτρα για να αγοραστούν μηχανικά μέσα για αυτές τις έκτακτες καταστάσεις, γιατί δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές μπορεί να είναι και σεισμοί που εν πάση περιπτώσει τους σεισμούς τους ζήσαμε που την πολιτεία την βρήκαμε να είναι ανέτοιμη για να λύσει τέτοια ζητήματα. Όταν πρόκειται για πλημμύρες που ο κόσμος πνίγεται σε

μια κουταλιά νερό κτλ. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα ταξικό και από αυτήν την σκοπιά πρέπει να το απαντήσουμε και έτσι κατά την άποψη μου είναι.

Με την έννοια αυτή συνάδελφοι, εμείς σαν Ομοσπονδία πρέπει να βοηθήσουμε τα σωματεία να οργανώσουν την πάλη τους, να ανοίξουν δρόμους στις πυρόπληκτες περιοχές. Πρέπει να εκφράσουμε την συμπαρατάση μας και την αλληλεγγύη μας και σαν Ομοσπονδία και σαν Συνδικάτα. Πρέπει να πάρουμε συγκεκριμένες αποφάσεις, να διαμορφώσουμε θέσεις που θα διευκολύνουν την πάλη του κινήματος των οικοδόμων και γενικότερα των εργαζομένων σε αυτές τις περιοχές. Τι νομίζουμε ότι πρέπει να βάλουμε :Γίνεται πολύ κουβέντα, λέει η κυβέρνηση, θα γίνουν κατοικίες με ευθύνη του κράτους για παράδειγμα. Έχει αρχίσει, δίνει τριχίλιारा κλπ. Σημασία έχει ότι πάνω στα αποκαΐδια και στους σταυρούς των δεκάδων ανθρώπων που χάθηκαν κάνει πολιτική και η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. Πολιτική που και οι δύο θέλουν να αναδειχτούν σαν τους καλούς δήθεν διαχειριστές του συστήματος, ότι μπορούν να υπηρετήσουν και οι δύο, ο καθένας από την πλευρά του, με καλύτερους όρους το σύστημα. Δεν μπορούμε λοιπόν συνάδελφοι να επαφιόμαστε σε ένα ταμείο που έφτιαξε η κυβέρνηση καταθέτον διάφορα χρήματα οι διάφοροι, τουλάχιστον εννοώ τους μεγαλολωποδύτες, χωρίς να σημαίνει ότι βέβαια είναι απαγορευτικό.

Σημασία έχει ποιος θα πληρώσει και είναι φανερό ότι αυτό το ταμείο δεν μπορεί να πληρώσει. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση και εκεί εμείς στοχεύουμε και πιέζουμε να πάρει αποφάσεις να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο., να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο και να πληρώσει διότι έχουμε την εμπειρία της Θεσσαλονίκης για παράδειγμα, το σεισμό όπου βάλανε φόρους πάνω στα διάφορα καύσιμα, ποτά, τσιγάρα, . Στην ουσία ο λαός πλήρωσε όλη αυτήν την κατάσταση. Προτείνουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο.

Δεύτερο :πρέπει να γίνει πλήρη και ολοκληρωμένη καταγραφή όλων των καμένων εκτάσεων, όλων των οικογενειακών νοικοκυριών, σπίτια, αποθήκες, ζωοτροφές, φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, καλλιέργειες κτλ. Και βεβαίως να αποζημιωθούν στην πραγματική τους αξία. Ειδικά για τα κατεστραμμένα σπίτια και τις αγροτικές υποδομές να υπάρξει ολική αποζημίωση με ευθύνη του κράτους και από κρατικό φορέα που θα πρέπει να αναλάβει την αποκατάσταση των ζημιών των κατοικιών, στην βάση που είπα προηγουμένως. Τέταρτο: όλοι οι πυρόπληκτοι άστεγοι να στεγαστούν δωρεάν με ευθύνη του κράτους. Δεν θα συμφωνήσουμε συνάδελφοι με αυτό που γίνεται να στριμώξουν τον κόσμο μέσα στα ξενοδοχεία, σε ένα δωμάτιο 2,5 *2,5 και να λένε ότι στεγάσανε τον κόσμο. Πρώτα από όλα όλοι έχουμε σύνδεση με την αγροτιά, όλοι ξέρουμε ότι ο αγρότης, ο νοικοκύρης δύσκολα παρατάει την περιουσία του. Με την έννοια αυτή εμείς λέμε ότι πρέπει να στεγαστούν δωρεάν με ευθύνη του κράτους, είτε με λυόμενα, είτε με μορφές όμως άμεσες.

Για τους δικαιούχους του ΟΑΕΔ, να διεκδικήσουμε επίδομα από τον ΟΑΕΔ στο ύψος των 3000 ευρώ για κάθε δικαιούχο ασφαλισμένο. Να κατασκευαστούν άμεσα κατοικίες από τον ΟΕΚ στις πυρόπληκτες περιοχές, να δοθούν άτοκα δάνεια από κεφάλαια του ΟΕΚ προκειμένου να στεγαστούν οι άστεγοι.

Τέλος εμείς προτείνουμε εδώ στα σωματεία μας, σαν Ομοσπονδία, να εξετάσουμε το ζήτημα της συμμετοχής μας στη κατασκευή και αποπεράτωση ενός έργου που θα βοηθάει στην ανακούφιση των πυρόπληκτων περιοχών. Αυτό μπορεί να είναι ή κάποιος παιδικός σταθμός, κάποιος βρεφονηπιακός σταθμός ή μπορεί να είναι και κάποιο αντιπλημμυρικό έργο. Καταλαβαίνετε ότι ένα χωριό μπορεί να έχει άμεση ανάγκη να γίνει ένα τέτοιο έργο προκειμένου να γλιτώσει από τις πλημμύρες του χειμώνα. Δεν έχει την έννοια αυτή που θέλουν να δώσουν στην βοήθεια αυτή τω πληγέντων, είναι συμβολική κίνηση της Ομοσπονδίας και σε αυτή την βάση το προτείνουμε στα σωματεία.

Επίσης άμεσα θα συνεδριάσει η Ομοσπονδία με τις Διοικήσεις αυτών των περιοχών ώστε να κουβεντιάσει και τις δικές της προτάσεις, να διαμορφώσουν σχέδιο δράσης για το επόμενο διάστημα. Είναι φανερό ότι ακόμα και τα μέτρα αυτά που εξήγγειλε η κυβέρνηση είναι υπόθεση του εργατικού κινήματος. Είναι υπόθεση του δηλαδή το πώς θα πιέσει το επόμενο διάστημα για να υλοποιηθούν αυτές οι υποσχέσεις. Γιατί είναι γνωστό ότι την επόμενη μέρα των εκλογών ο κίνδυνος να ξεχαστούν είναι πολλαπλός. Αυτά τα ζητήματα ήθελα να βάλω και με τις δικές σας ομιλίες να καταλήξουμε στο τέλος.